

Uit de Bussumse Historie

De Lutherse kerk

Het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum is het oudste nog als kerk in gebruik zijnde kerkgebouw in Bussum. Het is uit 1903. De kerk, Mecklenburglaan 50, grenst met de achterzijde aan de Brinklaan, waar zij nauwelijks opvalt. Toen het kerkje gebouwd werd stond het geruime tijd geheel vrij in het pas aangelegde Prins Hendrik-park.



Het mozaïek.



Het glas-in-lood raam.



De kerk in 1903.



De kerk nu.

De kerk is een kruisvormig gebouw met een absis (uitbouw) aan de Brinklaanzijde, terwijl het interieur een gewelfd plafond had, waardoor sterk de indruk van een centrale ruimte werd gewekt.

Een gemeentelid schonk een glas-in-loodvenster, voorstellend een zwaan, dat geplaatst werd in de absis, achter de preekstoel.

In de jaren 30 is de kerk ingrijpend verbouwd, waarbij de bekapping omhoog werd gebracht en de uitbouw verdween. Het venster werd in aangepaste vorm verplaatst naar de consistoriekamer. Ook werd de kerk wit geschilderd.

In 1992 is het liturgisch centrum

bij een interne verbouwing gemoderniseerd.

Lutheranen kennen twee bijzondere symbolen: de Lutherroos en de Zwaan.

De Lutherroos is in 1516 door Luther bedacht. Een zwart kruis als symbool voor de rechtvaardige die alleen leeft door zijn geloof in de gekruisigde. Dan het rode hart dat rust op de witte, vreugdevolle roos. Het blauwe veld symboliseert de hemel. In het blauw staan de letters VIVIT (Hij leeft). Om het geheel heen een gouden ring, het kostbaarste van alle metalen als symbool van hemelse vreugde.

In de kerk hangt deze Lutherroos in mozaïekvorm met een doorsnede van 120 cm. De gemeente ontving het mozaïek toen het gebouw in 2003 100 jaar bestond.

Behalve het venster met de zwaan, staat er ook op de torenspits een zwaan. De zwaan is een typisch kenmerk van en in Nederlandse Lutherse kerken. De achtergrond daarvan is een legende.

Toen de Tsjechische hervormer Johannes Hus in 1415 als ketter op de brandstapel stond, zou hij gezegd hebben: 'Thans braadt gij een gans, maar over honderd jaar zult u een zwaan horen zingen, die u moet

verdragen'. In het Tsjechisch betekent 'hus' 'zwaan'. Die zwaan zou Luther zijn.

TEKST EN RECENTE FOTO'S: KLAAS OOSTEROM
OUDE FOTO: COLLECTIE HKB



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl