

Uit de Bussumse Historie

De Gooi- en Eemlander in de oorlog

Het dagblad De Gooi- en Eemlander bestaat al sinds 1871. Maar er is in die periode wel het één en ander gebeurd. In 1991 kwam er een boek uit over De Gooi- en Eemlander. Daaruit het volgende over de bezettingstijd 1940 - 1945.

In 1940 had de krant twee locaties, het hoofdkantoor en de redactie/technisch bedrijf in Hilversum en bijkantoren in Bussum en Laren. Al snel kreeg de redactie richtlijnen van de bezetter wat ze moesten publiceren en hoe. Verder moest men zich onthouden van artikelen e.d. die schadelijk konden zijn voor de Duitse politiek of het Duitse leger. In veel gevallen heeft de krant zich daaraan gehouden. Eén van de meest pijnlijke berichten die men geplaatst heeft was het onderschrift bij een foto van een Engels bombardement op Haarlem "door vliegtuigen, betaald door Nederlands belastinggeld dat H.M. de Koningin

meegenomen had naar Engeland". Veel is ook gedaan om de Duitse bemoeizucht van zich af te schudden. Zo werden door medewerkers berichten verdonkeremaand, stukken werden 'vergeten' en men liet telexberichten verdwijnen. In december 1941 kwam er een NSB-er als hoofdredacteur, maar veel last heeft men niet met de man gehad. Hij hielp redacteuren zelfs aan Ausweisen. Een medewerker, Bernard M. Miché, werd vanwege illegaal werk gearresteerd en in het voorjaar van 1942 gefusilleerd. In augustus 1944 kwam er een veel fanatieker hoofdredacteur, die behoorlijk tegengewerkt werd door de medewerkers van de krant. Op Dinsdag 5 september 1944 sloeg de stemming echter plotseling om. De NSB- hoofdredacteur gaf toen zelfs opdracht om een bevrijdingsnummer te maken. Toen echter bleek dat de opmars van de Geallieerden

stokte, heeft men deze 'gevaarlijke' krant vernietigd. Daarna heeft deze man geprobeerd de medewerkers te beschermen tegen tewerkstelling in Duitsland. Omdat hij wel zag dat Duitsland de oorlog zou verliezen, dekte hij zichzelf hiermee in voor later. De omvang van de krant werd door papierschaarste steeds kleiner tot niet meer dan een kwart vel. De directeur van de Gooi- en Eemlander sloot dat najaar een overeenkomst met de ondergrondse om na de bevrijding de toen nog illegale 'De Vrije Gooi- en Eemlander' te gaan uitgeven. Deze afspraak ging echter na 5 mei 1945 niet door. Volgende keer: De Gooi- en Eemlander na de oorlog

TEKST: KLAAS OOSTEROM
BRON EN AFBEELDINGEN: DAGBLAD DE GOOI- EN EEMLANDER TIJDENS DE OORLOGSDAGEN EN DE EERSTE JAREN NA DE BEVRIJDING DOOR GUUS PIKKEMAAT 1991.



Pand aan Hoge Larenseweg te Hilversum



 Historische Kring Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl