

Uit de Bussumse Historie

Het Nieuwe Raadhuis 50 jaar

Wie stonden er maandag 11 september 1961 op het bordes van het nieuwe raadhuis klaar? Elsbet Boor, dochter van wethouder Boor en Jan Casper Haspels, kleinzoon van burgemeester Haspels. Mevrouw Toxopeus kreeg de bloemen en de heer Toxopeus, minister van Binnenlandse Zaken, kreeg een kussen voor zijn neus met een sleutel erop waarmee hij het nieuwe raadhuis officieel mocht openen. Dit jaar bestaat het nieuwe raadhuis, dat we nu gemeentehuis noemen, dus 50 jaar.

Let wel, in 1961 werd 2/3 deel van het gemeentehuis gebouwd: het werkgedeelte. Voor de haaks erop staande bestuursvleugel met daarin een Burgerzaal, belangrijk voor het culturele leven van Bussum, was nog geen toestemming verleend. Die kwam gereed in 1974. Al die tijd keken we tegen een dichtgemetselde doorgang

aan. Ook het plein was nog niet klaar en voor het carillon werd nog gespaard. Het ontwerp van het nieuwe gebouw was van prof. ir. C Wegener Sleeswijk en de binnenhuisarchitect Sem Aardewerk tekende voor de inrichting van de raadzaal.

De minister zei in de toespraak dat "er nu een stadhuis is gebouwd voor 60.000 inwoners. Als het erger wordt kan er nog wel wat aangebouwd worden."

's Avonds om acht uur hield het gemeentebestuur receptie. Althans, dat was de bedoeling, maar het werd kwart over, want de burgemeester wilde eerst de opening van het raadhuis op het TV-journaal zien. Jocodus (hoofdredacteur Klooster) complimenteerde Bussum in de Bussumsche Courant op Vondeliaanse wijze. Het gedicht staat hier afgedrukt.

In 1961 werd het oude raadhuis (het werd het logo van de HKB, zie rechts-

onder), waar nu met veel nostalgie over gesproken wordt, gesloopt. Voor het gemeentepersoneel daarentegen was het overstappen van de slechte en donkere vertrekken naar dit glazen huis een enorme ommekeer, stond er in de krant.

In 1989/1990 vond er een groot-scheepse renovatie van het gemeentehuis plaats.

TEKST: KLAAS OOSTEROM

BRON: DE BUSSUMSCHE COURANT VAN 9 EN 12 SEPTEMBER 1961



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historishekringbussum.nl

Op, op myn Zanggodin, schep adem in de Hoven,
De Zomer is voorby, de Herfst komt aangestoven
Met mengeling van Goud als weefde zij een Krans
Van gulden Loverkens in blye Najaers-dans
Om Vader HASPELS' Hooft, als een Naturen Keten
Bij 't Zilver om zijn Hals, nu hij is ingezeten
In Bussums nieuwe Trots, dat stoere stuk Beton,
In 't vochtig-blinkend Oogh van de Septemberzon!
Het nieuwe Raethuys werpt syn wyde Poorten open
Als Tempel des Beraets van wercken en van hopen
Op Bussums staege Groei tot een Juweel van 't Gooi,
Vanbuiten ietwat Stug, maar binnen Eêl van tooi!
O mag op deze Plaets de Uyl zichzelve schuwen
Om zo veel Wijs Besluyt, een Leeuw de Duyve huwen,
Het soete Torteldier gepaerd aan d' Adelaer gaen,
Mag hier de Schoonheyt op de Kracht gesokkeld staen!
En moge zo de Raet hier Bussums volck bestieren.
Wij vlechten hem een Krans van feestlycke laurieren
En bieden U het Hart eens blyden Burghers aan!



De Bestuursvleugel en carillontoren in aanbouw



Het gemeentehuis in 1969 zonder bestuursvleugel