

Uit de Bussumse Historie

Trapauto

Soms komt er zo maar iemand de Historische Kring binnenwandelen met wat aardigs of krijgen we een tip dat iemand iets interessants heeft. Zo kregen we van de heer Theo Bauw een paar mooie foto's en een mooi verhaal.

Theo Bauw is geboren en getogen

Bussumer. Hij groeide op aan de Vaartweg. De foto met de versierde, door zijn vader gemaakte, trapauto werd gemaakt "Ter herinnering aan de verjaardag van H.M. de Koningin Wilhelmina 31 Augustus 1928". Zo staat het in mooi schrift achterop de foto. Was getekend: A. Stakenburg.

Theo Bauw, in het midden, zit hier samen met zijn broers en zus op een versierde, vierwielige trapauto. Op de achtergrond de dubbele woning Vaartweg 21-23. Woningen, die er nog steeds staan en achter uitkijken op de Bussumer Vaart. Op de andere foto zit Theo achter het stuur van de trapauto en hij en



Uitje naar Oud-Valkeveen



De versierde fiets op 31 Augustus 1928.

zijn broers dragen een toen voor zon- en feestdagen gebruikelijk matrozenpakje. Achter de fiets staat vader Bauw met een gewone fiets en het hele gezelschap staat bij uitspanning Oud-Valkeveen.

Theo, geboren in 1923, woont nu aan de K.P.C. de Bazelstraat. Hij is altijd in het meubelvak werkzaam geweest maar zijn grote passie was cornet (een type trompet) spelen. Vele jaren speelde hij in o.a. in Crescendo en Toonkunstorkest en kwam daarbij op vele plaatsen in Nederland. Ook luisterde hij vaak

kerkdiensten op met zijn cornet o.a. in de Grote Kerk Naarden, de Vredekerk en de Verlosserkerk.

TEKST: KLAAS OOSTEROM
BRON EN FOTO'S: THEO BAUW



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl