

Uit de Bussumse Historie

'De Eng' te Bussum in verwording

Onder deze kop verscheen in de Gooi- en Eemlander van 15 oktober 1939 een artikel zonder naam van een auteur. Alhoewel de bestuurders een flinke veeg uit de pan krijgen, is de manier waarop over de bewoners wordt geschreven nogal laatdunkend. Het gaat hier

over de mensen die de crisisjaren met moeite zijn doorgekomen en we staan aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De Eng is het gebied ten zuiden van de Ceintuurbaan. Het artikel gaat als volgt:

“Er loopen door de geheele Eng weggetjes zoo prachtig van omlijsting en uitzicht, dat Bussum trotsch moest zijn op zulk een overvloed van schone natuur onmiddellijk grenzend aan het dorp.

Maar de Eng ligt vergeten en verlaten. Behalve de tijdelijke belt heeft de gemeente mede op haar geweten dat de Eng tot verzamelplaats is geworden voor menschenmateriaal, waarmee de nette samenleving van het dorp geen raad wist.

Er is een buurtje met een woonwagencamp gekomen. Verschoppelingen der menselijke samenleving hebben in den loop der jaren de Eng als woonplaats gekozen. De handel in afbraak bloeide er, met weinig geld en moeite kon men een keetje in elkaar zetten, en daarin ongehinderd door politie en bouw- en woningtoezicht gaan huizen.

De Eng werkt op sommige menschen, die van de hand in den tand leven, als een aantrekkingskracht van een magneet.



Het buurtje, de Kaap, rond 1940 (coll. HKB).

Behalve werkelijk onmaatschappelijke woonden er in de Eng ook wel enkelen, die hun hand niet voor werklozensteun wilden ophouden; maar de meesten waren beroeps-werklozen, die vrijwel voor niets woonden en hun steun aanvulden met de opbrengst van een bouwveldje, een handeltje, schillen en afval als voer voor het varken, de geiten en konijnen.

De politie heeft toen zoo nu en dan een razzia gehouden, belet dat er nieuwe krotten werden gebouwd en betrokken, en door aanzegging tot ontruiming sommige gevestigden verdreven.

Maar waar moesten die menschen heen die vervreemd waren van het wonen in een normaal huis? Zoo wonen er ook nog heden ten dage verscheidene gezinnen in de Eng, soms in omstandigheden welke voor een geciviliseerd dorp als Bussum haast ondenkbaar zijn. Bussum laat het maar waaien”.

SAMENSTELLING: KLAAS OOSTEROM



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl



Deel Westereng in 1955. De Laarderweg van Ceintuurbaan tot de hei is goed zichtbaar. Enige bouwsels zijn nog te zien ten westen van de Laarderweg (coll. Heyne).