

# Uit de Bussumse Historie

## Indianententoonstelling

In een garage aan de Papaverstraat in Bussum hadden de dertienjarige Jan Buisman, Theo Miltenburg (13) en Kees van den Berge (12) en hun vriendin Helen van Wijk (ook 13 jaar) een tentoonstelling ingericht. Met een hartverwarmend doel voor ogen: het Kon. Ned. Blindengeleidehondenfonds.

Zaterdagochtend 15 Juli werd de tentoonstelling geopend door de hoofdconservator van het Tropenmuseum. Ze reisden eerder gevierren naar Amsterdam om dan een hele dag in het Tropenmuseum een hele dag zoek te brengen. Zij schilderden er, maakten vitrineschoon, speelden suppoost en

hielpen met het inrichten van exposities.

Verleden jaar schonken zij aandacht aan de tropen. Bij kennissen en vreemden belden zij aan, deden hun verhaal en vertrokken met Boeddha-beelden, opgezette krokodillen, speren, hakmessen en krissen, rijstkommen, vazen uit China. Het resultaat was 130 gulden. Van de directie van de geleidehondenschool mochten zij een hond een naam geven. Zij kozen Djati, naar de tropische harde houtsoort.

Van het Tropenmuseum hebben zij nu een groot aantal voorwerpen

voor de Indianen-tentoonstelling te leen gekregen. Ook het Volkenkundige Museum werd aangeschreven. En aan Prins Bernhard werd een brief gezonden. „Op een middag stopte er een grote zwarte auto voor de deur. Ik zag direct de letters AA. Een chauffeur in uniform stapte uit en bracht ons deze hoofdtooi van een Indianenstam”.

Een jaar lang is aan de voorbereiding gewerkt in de garage van Dr. Hendriks, gemeentearst te Bussum. Zij kregen het voor elkaar zestig aanplakbiljetten en tweeduizend folders gratis gedrukt te krijgen. De tentoonstelling begint



Gedrang bij de kassa.



Opgezette arend en Theo met een Apachentrommel.



Helen met een casave-zeef en een verenkrans om haar hoofd.

met een model van het schip van Columbus. Dan gaat het langs pijlen en bogen van de Apachen, versierde prairietassen, een totempaal, een tomahawk met vredespijp, een boemerang, een draagwieg, kettingen van kralen, beretanden, opgezette arenden, hoofdkransen met veren, een model van een kano, een casaversperen, speren en nog veel meer. Kleine jongens en meisjes keken met open mond naar al die mooie dingen. De ouderen luisterden vol belangstelling, stelden vragen en kregen een deskundig antwoord. Aan de met oude kisten en zeildoek in elkaar geflanste kassa hadden zij een kwartje betaald.

Veelal beloonden zij de jongelui door nog iets in 't bakje te stoppen. Zaterdag werd de tentoonstelling geopend. 's Maandags waren er al 270 bezoekers geweest. In de kas zat toen ruim honderd gulden. Wie van de ouderen heeft nog wat te mopperen op de jeugd-van-teugenswoordig?”

UIT: WEEKBLAD DE SPIEGEL VAN 7 OKTOBER 1961



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl