

Uit de Bussumse Historie

Muziektent hier, muziektent daar

Bij het aantreden van het nieuwe College van B&W in 2010 is gezegd dat men Bussum weer een muziektent wil geven. Weer, want in het verleden zijn er ook verschillende geweest.

Na het gereed komen van de spoorlijn en station kon er bij hotel Nieuw Bussum muziek gemaakt worden in een muziektent. Echter alleen toegankelijk voor leden van de sociëteit. We schrijven 1876. Maar in 1893 is er sprake van concerten in de muziektent van de gemeente. En in 1895 wordt de Brink genoemd als plaats van handeling.

Het aantal zomerconcerten op de Brink is groot in die jaren. En Crescendo, het oudste muziekcorps van het Gooi, speelt.

In 1921 was de muziektent dringend aan vervanging toe. B&W wilden geld uittrekken voor een verplaatsbare tent, zodat deze tijdens de wintermaanden kon worden afgebroken en opgeborgen. Vanwege hinder voor het verkeer en omwonenden besloot men de nieuwe tent op het Wilhelminaplantsoen te plaatsen. Maar men vond dat er daar geen spoor van gezelligheid te ontdekken viel.

Het jaar daarop besloot men om

voorlopig de tent gedurende de zomermaanden toch maar op de Brink te plaatsen.

Tot 1931 zijn er concerten op de Brink. In dat jaar wordt de muziektent, daar de Brinklaan is opgebroken, op de Huizerweg geplaatst, tegenover de hervormde kerk. Het jaar daarop wordt de muziektent verplaatst naar het Wilhelminaplantsoen. Maar het beviel daar toch niet.

Toen verhuisde de tent in 1934 naar Sportpark Zuid. Men was niet gelukkig met de plek. De afstand tot het centrum was te groot en de jeugd te luidruchtig.

Een concert op koninginnedag (toen 31 augustus) op het Wilhelminaplantsoen trok een enorme belangstelling. Later mag de tent toch weer op de Brink staan, maar door oorlog en bezetting zijn er niet veel concerten gegeven. In de jaren '50 en '60 worden wel



Crescendo in de muziektent op de Brink in 1905 met het eerste vaandel uit 1894

weer zomerconcerten op verschillende plaatsen in en buiten de tent gegeven maar het animo is niet groot meer.

In 1962 werd er over gedacht om de muziektent op het nieuwe Raad-

huisplein te plaatsen. Bij het met-selwerk rond het plein werd daar al rekening mee gehouden. Dat is echter niet doorgegaan.

In 1968 bestaat de muziektent niet meer en wordt het idee geopperd om een nieuwe te bouwen op het Julianaplein. Daar komt echter ook niets van. Maar nu, in de 21ste eeuw, wordt er toch weer gedacht aan een muziektent in Bussum!

TEKST: KLAAS OOSTEROM MET DANK AAN VERONICA DEN BREEJEN, DIE HET KRANTENARCHIEF DOORSPIITTE
AFBEELDINGEN: COLL. HKB

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl



Uitg. Magazijn Wilhelmina, Kerkstraat, Bussum. No. 6131

De muziektent op de Brink met de villa Gooilust (waar nu Scapino is) op de achtergrond.



De muziektent en fontein, beide op de Brink