

Uit de Bussumse Historie

Het voormalige badhuis aan de Koopweg

Een zaterdagmiddag in 1925. Een bewoner van de Koopweg loopt met een handdoek, een washandje, een stuk zeep en schone kleren onder de arm richting Laarderweg. Naar het badhuis, bijna aan het eind van de Koopweg.

Hij is één van de mannen en vrouwen die er geregeld een douche of een kuipbad nemen. Voor 15 cent

kun je twintig minuten douchen. Bijna 19.000 wasbeurten worden er geteld in 1925. Niet alleen op zaterdagmiddag, maar ook op andere dagen was het badhuis open. Er waren tien douchecellen en twee cellen met een badkuip. Op de hoek van de Koopweg en Laarderweg stond de woning van de badmeester.

De gebouwen staan er nog steeds. De oorspronkelijke functies hebben ze al lang niet meer. Sinds 1 januari 1972 is het badhuis gesloten. De douche- en badcellen, gebouwd binnen arcaden, zijn gesloopt. De zaal wordt nu gebruikt door het wijkontmoetingscentrum Laarwijk, evenals de benedenverdieping van de dienstwoning. De ingang is aan de Laarderweg 49.

In de hal en kantoorruimte van het voormalige badhuis is nu een Mensendieckpraktijk gevestigd. De ingang aan de Koopweg 4 geeft ook toegang naar de ruimte waar taalhulp (in geval van dyslexie) wordt verleend. De gebouwen zijn met beperkte aanpassingen geschikt gemaakt voor de nieuwe activiteiten. Een bezoeker kan in de ruimtes de oude functies gemakkelijk herkennen. De gebouwen zijn zeker een bezoek waard!

TEKST: JACQUES POISSONNIER

BRONNEN: ZIE BUSSUMS HISTORISCH TIJDSCHRIFT.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl



Voormalig badhuis.

Behalve een uitvoerige verhaal over het voormalige badhuis, geschreven door Jacques Poissonnier, bevat het nieuwe tijdschrift nog meer artikelen over gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen: scholen zoals Bommelburcht (Paulusschool), vertelt en uitgelegd door Klaas Oosterom. De Vituskerk en de Vredekerk, waarin appartementen zijn gekomen. Hans Jonker beschrijft de metamorfoses. Het oude kerkje aan de lepenlaan, waar nu een gezin in woont. De nieuwe bewoners vertellen zelf hoe het zo gekomen is. Fort Werk IV, alweer enige jaren geleden kwam de restauratie gereed en het bruist er van activiteiten. Jaap van Welsen beschrijft de historie. Nel Krijnen- van Gog neemt de mooiste aanwinst van Bussum onder de loep: de Rozenboom waar nu brasserie Bel Ami is gekomen. Dit is ook de plaats van waar vanuit de bezoeken tijdens het Open Monumentenweekend kunnen starten. Het tijdschrift is te koop bij de HKB en Los.



De arcaden uit de vroegere badzaal.