

# Uit de Bussumse Historie

## De vroegere Paulusschool



De klokkensstoel.

Ouders die hun kind op de Dr. Abraham Kuiper naar de kinderopvang in Bommelburcht brengen, hebben vaak geen idee hoe bijzonder dit voormalig schoolgebouw is. Vanaf de St. Janslaan en Eendrachtspark is de vroegere ingang te zien en komt het gebouw beter tot zijn recht.

In 1923 werd deze School met den Bijbel door de architect Tjeerd Kuipers gebouwd. Deze architect bouwde vooral kerken, waaronder de Wilhelminakerk. De school is een rijksmonument. Niet alleen het gebouw is bijzonder, maar ook de plaats. Het was een open vlakke en de plaats lag binnen de verboden kring van Fort Werk IV. Daar mocht niet in steen gebouwd worden, maar de militaire status van de Vesting en de omliggende



De school vlak na de bouw.

werken in Bussum zou binnenkort opgeheven worden. Daarom werd er ontheffing verleend. In 1926 werd de Vesting en omgeving officieel opgeheven.

Bijzonder kenmerken van het complex zijn de smeedijzeren hekken voor en achter de school en in het trappenhuis. De foto laat daarvan een goed voorbeeld zien. Markant is ook de klokkenstoel boven op het dak. Oud-leerlingen herinneren zich vast nog wel het luiden van de bel bij begin en einde van

de schooldag. De Duitse bezetter heeft de bronzen bel in oorlog niet geroofd dankzij het optreden van het toenmalige hoofd der school, de heer Bareman. Hij klom met een ambtenaar en een Duitse officier naar boven, waar hij de ambtenaar vroeg het opschrift voor te lezen. Dat luidde: Laat de kinderen tot Mij komen. De Duitser zag toen van in beslagname.

In het Bussums Historisch Tijdschrift nr. 2 van augustus 2011 staat een uitgebreid artikel over

de geschiedenis van dit gebouw en haar gebruikers toen en nu.

TEKST EN NIEUWE FOTO'S: KLAAS OOSTEROM  
OUDE FOTO: COLLECTIE HKB



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)



Het trappenhuis.