

# Uit de Bussumse Historie

## De puist van Bussum

In TV-programma's deze weken worden we er aan herinnerd dat 60 jaar geleden de opmars van de televisie in Nederland begon. Het ene na het andere nostalgische beeld komt langs. Die eerste jaren keken de meeste mensen naar de zwart-wit beelden van tv-toestellen in de etalages van de radiowinkels. Slecht een zeer klein aantal mensen had zo'n bakbeest met een heel klein schermje in huis.

Het televisietijdperk begon in Bussum door het simpele feit dat er

in 1951 toevallig een kerkgebouw in de buurt van Hilversum te huur stond. In de loop van de jaren werd niet alleen het voormalige kerkje in de Kerkstraat door televisiemensen bezet, maar ook vele andere panden en plaatsen in Bussum.

Het meest zichtbare van de televisie in Bussum was een enorme vierkante ijzeren buizenconstructie (7 kilometer staalbuis!), 30 meter hoog met bovenin de cabine met apparatuur en ruimte voor twee technici. De toren stond aan de Nieuwstraat (tussen begin Huizerweg en begin

Laarderweg) ter hoogte van de Veldheimerlaan.

Het zenden naar en ontvangen van Ysselstein/Lopik werd de eerste jaren vanaf de toren van studio-Irene gedaan. Bij slecht weer lukte dat onvoldoende. Daarom bouwde de PTT in april 1955 deze toren. In Bussum werd de toren "De puist van Bussum genoemd".

Tijdens uitzendingen moesten PTT-mannen de apparatuur boven in de toren bedienen. Als het stormde zwiepte de cabine soms vervaarlijk heen en weer met als gevolg dat de technici zeeziek werden. Naast storm leverde ook gladheid en sneeuw gevaar op. Na afloop van de uitzending moesten de technici dan zoutstrooiend voorzichtig naar beneden komen.

In 1960 was er een toren in Hilversum klaar omdat het toch duidelijk

was dat veel activiteiten naar Hilversum zouden gaan. De Bussumse TV-toren werd in augustus 1960 gesloopt. De Bussumse skyline zag er weer normaal uit.

Deze en veel andere verhalen staan in HKB-publicaties: Een wandelboekje waarmee men langs alle plaatsen kan lopen die in de jaren 50 een rol speelden; het boek "Bussum en de televisie" en de DVD "Bussum, bakermat van de televisie".



Dit unieke verkeersbord stond in de buurt van de Bussumse studio, maar had (uiteraard) een omgekeerd effect. Er werd in die jaren veel getoeterd in de Kerkstraat.



Blik vanaf de toren richting St. Vituskerk.



De toren gezien vanuit de Veldheimerlaan

SAMENSTELLING: KLAAS OOSTEROM

TEKSTEN UIT DE BOEKJES

AFBEELDINGEN: COLL. HKB



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68

[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)