

Uit de Bussumse Historie

Een dooie boel

De gemeente Bussum ontwikkelt momenteel plannen om het dorpscentrum een levendiger karakter te geven en aantrekkelijker te maken voor zowel de inwoners als voor bezoekers. Het gebrek aan attractiviteit van Bussum heeft in het verleden al vele keren in de belangstelling gestaan. Een voorbeeld hiervan speelt in het voorjaar van het jaar 1940.

Terwijl de internationale spanningen oplopen en het land angstig afwacht bereikt Bussum een spectaculair verzoek vanuit Duitsland: de firma Carl Hagenbeck wil haar

dierenpark overplaatsen naar het landgoed Bantam. Dit landgoed (richting 's Graveland) ligt dan wel op Hilversums grondgebied maar is eigendom van de gemeente Bussum.

Burgemeester en wethouders besluiten om de uitvoerbaarheid te bestuderen en om de eventuele voordelen te bezien. Maar meteen ontstaat onrust onder de omwonenden, en als blijkt dat de gemeente Bussum wel de pacht maar niet de vermakelijkheidsbelasting ontvangt wordt het verzoek al snel afgewezen.

EEN DIERENPARK TE BUSSUM?

De firma Carl Hagenbeck uit Hamburg heeft bij het gemeentebestuur van Bussum een aanvraag ingediend om op een gedeelte van het gemeentelijk landgoed een dierenpark te mogen exploiteren, annex de exploitatie van een theehuis.

Het Vaderland 2 april 1940.

Bijna was Bussum het Kaatsheuvel, Hellendoorn of Slagharen van het Gooi geworden. Toch was niet iedereen blij met de afwijzing.

Wat nu?

Het gemeentebestuur heeft het verzoek van Hagenbeck om op Bantam een dierenpark in te richten afgewezen.

Maar wat nu?

Want wij zijn het er toch wel allemaal over eens, dat het in Bussum signifiëent „een dooie boel“ is.

In de jongste vergadering van de Vereniging voor Vreemdelingsverkeer is de wensch uitgesproken, dat wij ons aandeel zullen krijgen in den grooten vreemdelingsverkeer, welke dumm sonder — wagens het grooten zijn der grunnen — ook in het Gooi wordt verwacht.

Maar wat bieden wij den vreemdelingen? Ede viert jaarlijks een groot heidefeest en het truck duitschen, wat doet Bussum?

Mr. de Hart heeft in den raad 'ne gesproken over het aanleggen van een grootach openluchttheater in Sportpark-Bald.

Dat was technische wai, maar... men voelde er nikt voor, sookals men destijds voor sooveel nikt voelde.

In Bussum sukkelde dook, sonder een anders attractie dan een kwadig riekende haven, een burgemeester de Bantam-beek en bij tijd en wije een poffertjekestraan.

Waarbij wij bijna het traditioneele vuurwerk op Koningsinndag souden vergieten!

Maanden heeft konna, dat er al soo lang op uit is alderst attracties uit te denken, om het nikt alleen, den Heerdenwesen, maar ook den vreemdelingen, in de oude vestingstad naar hin zin te maken.

Wij dancmen voort en verachten, dat de vreemdelingen wij van zelf sulien komen naar

De Nieuwe Dag 18 april 1940.

Wat nu? Een maand later, op 10 mei 1940, zou alles er heel anders uitzien.

HANS JONKER

... onze plantsoenen en heidevelden.

Maar lederen sonder zitten wij openheugt niet dagelennematen, die wij lever kwijt dat rijk zijn en van een vreemdelingsverkeer is nikt gezet te bespreken.

In de lewensde soel blijven maar klagen, dat het soot'n „dooie boel“ is.

Wat dankt men nu van het oude plan van mr. de Hart? Soot'n openluchttheater is toech soot dwaas nikt! Oosterwijk en Tegelen zijn wijd vermaard gronden door hun openluchttheaters.

Dit is seker: d'r moet in Bussum iets gebouwen. Wat Hagenbeck wilde was soo dwaas nikt. Al zal het gemeentebestuur wel grunde winterven hebben gehad om dit plan af te wijzen.

Maar afwijzen sonder meer is eeg negatief.

Daarom akent men niet tegement aan de klacht, dat het in Bussum „een dooie boel“ is. Zijn er dan heelemaal geen mensen meer in Bussum met initiatieven, die wal durven opwezen en verwerkliken om Bussum na te plaatsen in de nationale belangstelling?

Om Bussum oök voor de Bussumers soel wal aantrekkelijker te maken? Want ook wij blijven er bij: 't is in Bussum een „dooie boel“ en 't dat goede reclame voor een wromgemeente?

Doe het NU.

De soover staat voor de deur!

Wij moeten ons aandeel krijgen in den vreemdelingsverkeer.

In dat krijgen wij heusch niet met stutten en solden alleen; aan de woorden moeten wij de daden paren.

Ede maken wij Bussum aantrekkelijker? Hoe verheffen wij een subconce gemeente uit den deur van den „dooie boel“?

Heelsoer de vraag, die wij nu 'na in het openbaar aan de orde wöden stellen.



De Gooi en Eemlander 3 april 1940.



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl