

Uit de Bussumse Historie

De Gooische Boer (I)

Er zijn minstens vier etablissementen geweest die De Gooische Boer heetten. Dit gaat over de Gooische Boer die in 1938 werd gesloopt. In de Nieuwe Bussumsche Krant van 19 Maart 1938 wordt met een overzichtartikel afscheid genomen.

In 1938 was de heer Smit al 18 jaar uitbater. Maar kelner Meyer was al 28 jaar aan het bedrijf verbonden (dus vanaf 1910. Red.) en die kon aardige voorvalletjes vertellen. "In de mobilisatiejaren waren de troepen in Naarden geconsigneerd en vooral de eerste drie weken van Augustus 1914 was het ernst", vertelt kelner Meyer ons. "Geen man kwam er weg. Plotseling van huis en dan drie weken "vast". Toen die tijd voorbij was, stond het hier bij de Boer vol familie en vrouwen, die

een bezoek kwamen brengen. Er waren drie wachtposten voordat je Naarden binnen kon. Bij de Galgesteeg, bij de brug van de tramkruising en één bij de Utrechtsepoort. De Gooische Boer was toen alleen via Bussum te bereiken, want de bewaking was streng".

"Tegenover de Gooische Boer was een fort (Werk V. Red.), waar de wacht van de vesting-artillerie lag. En de soldaten verbeeldden zich, dat ze het fort beter konden zien van de Gooische Boer uit, dan vanaf de wachtlokalen... In de maneschijn schoten ze hier vandaan dwars over de weg op de konijn-tjes, want er was in de boschjes daar een doorlopend regiment van die langooren.

Ruim een half jaar hebben bij ons nog 46 man uit Arnhem gelegen, in de oude garage. Drie militaire

koks waren in de keukens bezig, en 's avonds stond het café blauw van de rook!

Lieverlee werd de instelling ook bezocht door verenigingen en groote groepen schoolkinderen in vacantiетijd. En dan stonden er lange gedekte tafels onder de boomen en meer dan eens moesten er 2000 broodjes gesmeerd en belegd worden. Van Utrecht en Amsterdam kwamen ze met de vacantiekinderfeesten in drommen en in 4 dagen tijds waren er zoo een 1500 jeugdige bezoekers geweest. En dan de boerenbruiloften! Hoeveel optochten hebben er niet aangelegd, optochten van versierde sjeesjes, bestuurd door boeren met lange pijpen in den mond die de versierde zweep lustig lieten knallen. Ontelbare malen is hier het



Reclamekaart rond 1910. AFBELDINGEN UIT COLL. HKB

glaasje boerenjongens geleidigd op het geluk van het jonge echtpaar.

Één euvel voor den omzet van etenswaren heeft de mobilisatiетijd meegebracht: het "kegje". Het brood was gerantsoeneerd en op mijn bonnetjes nam men zijn portie mee. En dit systeem is ingeburgerd en geworden tot het "lunchpakket", dat tegenwoordig in de toeringcars wordt meegenomen. Want de tijden veranderen en wij met hen!" KLAAS OOSTEROM



De oude Gooische Boer in 1933



De Gooische Boer rond 1900

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl