

Uit de Bussumse Historie

De Gooische Boer (II)

In 1938 werd er achter de oude Gooische Boer gesloopt en een nieuwe Boer gebouwd.

“De zes pootige knapen die deze week de mokers in de hand namen, een verse pruim in de mond, sloegen er op los. Met nuchtere toewijding, die dit vernielzuchtige vak eischt, zoodat de verbrijzelde stenen rondvlogen. Maar voor 't zoover was, hebben de stamgasten in een stemming die in 't geheel niet gedrukt was, afscheid genomen.

Allen die de laatsten avond binnenkwamen mochten vrij en ongedwongen het servies waarin ze hun kopje koffie kregen na gebruik op den grond laten vallen,

want scherven brengen immers geluk!”

De eigenaar had een geheel nieuw ontwerp laten maken. Het ontwerp heeft het karakter van een grote Gooische boerderij. Zo worden de overdekte terrassen gesteund door z.g. handgedisselde balken, de vloeren zijn van oud-Hollandsche rode plavuizen, de gevels zijn met “onbekante deelen gepotdekseld”, in het interieur vindt men aan de zolderingen de “moer- en kinderbalken” aangebracht. “De eer van dit huis is gastvrijheid” verkondigt een Gotisch opschrift. Buiten is de speelplaats uitgebreid. Het is een gebouw geworden van 30 bij 20 meter met 370 meter oppervlak!

Daarin een grote zaal van 110 meter, een gezellige eetzaal van 34 meter oppervlak. Op de bovenverdieping zijn 10 logeerkamers in oud-Hollandschen trant.

“Tal van details werden ons getoond die er op wijzen dat men hier met alles heeft rekening gehouden wat den gasten het verblijf zoo aangenaam mogelijk kan maken. En dat ook wat de culinaire verzorging betreft men in de nieuwe Gooische Boer met voortreffelijke spijzen kennis zal kunnen maken, wij hebben ook dát mogen ervaren”.

Twintig jaar later, in april 1958, sloeg het noodlot toe. De rietgedekte Gooische Boer brandde af.

Maar reeds op 2 juli 1959 werd het nieuwe hotel-restaurant geopend met Renault-reclame op het dak.

Dit gebouw staat er nu in 2012 nog steeds, naast het Shell station. Maar een horecagelegenheid is het al lang niet meer. De verdiepte aangelegde A1 maakte het onaantrekkelijk voor snelweggebruikers. Eind 1984 werd het gesloten van vanaf januari 1988 was Mercedes-Benz-dealer Van Kooy in het pand gevestigd.

KLAAS OOSTEROM
UIT: NIEUWE BUSSUMSCHE COURANT
VAN 7 EN 9 APRIL 1938
AFBEELDINGEN UIT COLL. HKB



De nieuwe Gooische Boer van 1938.

De Gooische Boer van 1959.



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischedkringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl