

Uit de Bussumse Historie

Bussum Kwartet

Een win-win situatie zouden we dat nu noemen. Een kwartetspel uitbrengen voor de burgers. Een prima manier om een onderwerp op een ontspannen en leerzame wijze onder de aandacht te brengen.

En in tegenstelling tot het kaartspel was een kwartetspel voor alle gezinden aanvaardbaar en voor vele leeftijden geschikt.

Zo bracht VVV-het Gooi in samenwerking met de afdeling gemeenteverlichting Bussum in november 1977 een kwartetspel uit om Bussum letterlijk op de kaart te zetten.

Acht onderwerpen/kwartetten zijn het: Beelden, Gebouwen, Parken, Sport, Kerken, Raadhuizen, Historie en Winkelen. En van elk van de onderwerpen vier afbeel-

dingen met een paar zinnen toelichting en 'klaar is kees'. Aan de andere zijde op elke kaart het wapen van Bussum, een blauw schild met vijf gele boekweitkorrels.

Komen we nog iets opmerkelijks tegen? Zeker! Ik was benieuwd naar de vier Raadhuizen want ik ken er maar drie. Om het kwartet vol te maken is De Rozenboom toegevoegd met het bijchrift: In 1817

BUSSUM

Raadhuizen De Rozenboom



Historische afbeelding van "De Rozenboom". In 1817 vergaderde de gemeenteraad van Bussum in een herberg. Misschien wel hier. Plaat uit 1854.

De Rozenboom Oude raadhuis
Huis van de meester Nieuwe raadhuis

BUSSUM

Historie Haven



Waar nu het gemeentehuis staat meerden vroeger, foto is uit 1900, de beurtschippers af. Het huis links staat op de hoek van Brinklaan en Esiaan.

Haven Brediusweg
Veerstraat Boslaan

BUSSUM

Parken Vijverpark



Van de nood is een deugd gemaakt. Het vijverpark aan de Ceintuurbaan is aangelegd als nooduitlaatvijver voor het opvangen van overtollig regenwater. Het is nu een fraai plantsoen.

Vijverpark Kom van Biegel
Bilderdijkpark Groene Long

BUSSUM Kwartet



BUSSUM Kwartet

© Ben van Leeuwen Productions by Zoeterwoude

vergaderde de gemeenteraad van Bussum in een herberg. Misschien wel hier. Plaat uit 1854.

Fraai is ook de foto van de Haven met het bijchrift: Waar nu het gemeentehuis staat, meerden vroeger, foto is uit 1900, de beurtschippers af. Het huis links staat op de hoek van Brinklaan en Esiaan.

Een mooie historische foto is ook die van het Vijverpark. Toen met de Antoniusshove aan De Dennen (het slopen met explosieven in 1996 kwam op het journaal) op de achtergrond; nu met de Antonius Hof aan de Nieuwe Heul.

Bij de beelden is het paardenmonument van Eric Claus dat op de rotonde Brinklaan-Ceintuurbaan

staat. Weet u hoe dat beeld heet? PK!

Ben van Leeuwen Productions by Zoeterwoude gaf het kwartet uit.

TEKST: KLAAS OOSTEROM

 **Historische Kring Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischedringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl