

Uit de Bussumse Historie

Zes verhalen uit de Bussumse Historie



Weerkorpsen

Gastarbeiders

De Palmkazerne

Tramontina



Historische Kring
Bussum

Periodiek een tijdschrift van de Historische Kring Bussum en bijna wekelijks de laatste nieuwtjes en interessante historische feiten in de Bussumse Krant.

De nieuwe uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift diept als altijd interessante facetten op uit de rijke dorps historie.

Zo reconstrueert Hans Mous het wel en wee van gastarbeiders die zich vanaf 1960 in deze regio vestigden. Bedrijven als Bendsdorp, Balamundi en Philips zaten te springen om werknemers. De huisvesting liet soms te wensen over. Niettemin vonden de meesten hier een toekomst. (Een reizende tentoonstelling over hun wederwaardigheden is nog te zien in Baarn.)

De Italiaan Antonio Tramontina vestigde zich al eerder met zijn gezin in Bussum, als zelfstandig ondernemer. Hij kwam uit het gebied dat in zijn vaderland geldt als de bakermat van het aloude terrazzowerk. Jaap van Welsen portretteert een ambachtsman die een succesvol familiebedrijf opzette.

Twee onderwerpen met verwantschap

Martin Heyne belicht de geschiedenis van de plaatselijke weerkorpsen tussen 1900 en 1940. De lokale afdeling van de Volkswaerbaarheid hield 110 jaar geleden haar eerste schietoefeningen in het zaaltje van café Delta aan de Brinklaan. Het echte militaire werk vond vanaf halverwege de vorige eeuw plaats op en rond de nieuwe Kolonel Palmkazerne. Chris Leenders reconstrueert de roemruchte historie van een legerplaats die in het nieuws kwam toen een Amerikaanse straaljager er neerstortte. Zes jaar na het vertrek van de laatste militairen wordt nog gestudeerd op een nieuwe bestemming voor het terrein - idealiter een mengvorm van werken, wonen en recreëren.

Witteboordencriminaliteit

Als een spannend feuilleton ontrolde zich najaar 1961 in de Bussumsche Courant de berichtgeving over procuratiehouder J. Met 3500 gulden op zak werd de Bussumse bankemployé in Amsterdam een nacht ingesloten vanwege rijden onder invloed. Daarna verdween hij. Onderzoek wees uit dat J. hem toevertrouwd spaargeld



Italiaans gezin Esiaan 5.

in eigen zak had gestoken, ruim drie ton. Klaas Oosterom dook in de zaak.

Een weemoedig slotakkoord van Rudolf Geel, onder wiens fietsbanden in 1954 de weg eentonig zingt. Adriaan de Boer

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl

Bussums Historisch Tijdschrift, mei 2012. Jaargang 28, nummer 1. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de HKB en bij Boekhandel Los (€ 7,50).