

# Uit de Bussumse Historie

## Troephuis van de padvinderij

De padvinderij/scouting, begin 20e eeuw in Engeland ontstaan, vond ook in Nederland navolging. In Bussum werd in 1911 de eerste groep opgericht. Men kwam bijeen in particuliere huizen of in bedrijfspanden. In Bussum zijn er vele padvinderijen geweest: neutraal, katholiek, luthers, hervormd. En ook gescheiden: jongens en meisjes.

We zoemen in op de Gooiberggroep, die in januari 1938 een nieuw Troephuis kreeg. Het houten gebouw werd gebouwd aan de rand van bos en hei, midden tussen het geboomte achter Werk II bij de Zandzee en de manege die daar toen was en op de plaats waar

later het Sportfondsenbad zou komen. De opening vond op zondagmiddag plaats. Deze ving aan met de ceremonie, waarmee elke week de oefeningen beginnen, nl. het ontplooiën van de vlag en het voorlezen van de padvinderswet. De leider van de groep, oubaas Souwer, hield een toespraak waarin hij de totstandkoming van het troephuis schetste. Men moest weg uit de garage van het Majella aan de Plaggenweg en dacht op straat te komen staan. Maar dank zij de medewerking van velen kon dit huis gerealiseerd worden. De echtgenote van de voorzitter van de oudercommissie, mevrouw Heijbroek, verrichtte de officiële opening. In het troephuis is een grote

verkenningssaal met een rustieke schouw, een intiem welpenhol en een kamer voor de leiders. En dan in het interieur: een door de jongelui vervaardigde nabootsing van de draaibare antenne te Huizen, gemaakt van 67 meter bamboe. Bankjes, tafels, blokken om rond het vuur te zitten, allemaal door de padvinders zelf gemaakt. De firma Groenhuizen schonk een keurige lamp en een insignebord.

Erg lang heeft men niet van het huis kunnen genieten. De padvinderij moest op last van de Duitse bezetter in 1941 stoppen. Het houten gebouw is in de jaren erna gaandeweg in noodkacheltjes opgestookt. In 1946 werd een nieuw clubhuis gebouwd dat ook door



Het Troephuis dat in 1946 op dezelfde plaats werd gebouwd. (coll. Heyne)

andere groepen werd gebruikt. In 1968 moest dat plaats maken voor

het Sportfondsenbad.

De bloeitijd van scouting lag in Bussum omstreeks 1950. Maar tot op heden is de padvinderij nog steeds actief in Naarden/Bussum.



Tekening nieuwe Troephuis van 1938.



Troephuis, niet ingetekend, stond bij Manege (detail plattegrond Bussum 1937).

TEKST: KLAAS OOSTEROM

BRONNEN: NIEUWE BUSSUMSCHE COURANT 1938  
EN: 90 JAAR SCOUTING IN BUSSUM DOOR M.J.M.  
HEYNE (CONTACTBLAD HKB JRG 17 NR 2 2001)



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl