

# Uit de Bussumse Historie

## Einde van hotel Nieuw Bussum

Hotel Nieuw Bussum stond op de plaats waar nu het Oranjepark is. Als je bij de Gen. De la Reylaan het spoor overging zag je het hotel op plaats waar nu de Dudoks Oranjeflats staan. Het hotel was in de jaren na de opening in 1875 van een allure die deed denken aan het Amstelhotel. Dit artikel gaat over de laatste dagen van het hotel eind jaren 30 toen crisis, privéomstandigheden en oorlogsdreiging de sluiting versnelden.

Exploitant Hardenveld besloot het hotel te sluiten en in april/mei 1938 de inventaris te veilen. Anderhalf duizend nummers en dan nog de nodige flessen wijn tot blikjes conserven toe. Er was veel bekijks en veel belangstelling.

In de aanloop vond er nog een vervelend incident plaats dat in geuren en kleuren de krant haalde (en nu dus weer). "Een dame die 20 jaar (!) een der hotelkamers bewoonde, ontdekte dat aan de onderkant van

haar tafel en stoelen nummers waren geplakt. Zij was hierover zoo verontwaardigd, dat zij een advocaat in de arm nam, die de directie van huisvredebreuk betichtte. Een der knechten van de veilingmeester was blijkbaar de kamer binnengelopen tijdens afwezigheid van de bewoonster. Excuses hielpen niet; de dame was zo onder de indruk van het verdwijnen van haar 'home', dat er niet met haar te praten viel.



Het hotel in volle glorie.



Feestelijk gedekte tafel in betere tijden.

Tot de permanente weekend-gasten behoorde ook een hoge rechter. Die zag haar verontwaardiging als een poging tot chantage. Of dit strenge oordeel tot haar is doorgedrongen, weten wij niet, maar de dame heeft de klacht ingetrokken en aanvaardde 10 gulden vergoeding voor de geleden opwinding".

Na de veiling moest het hotel ontruimd worden en zouden geniesoldaten binnen een week de noodzakelijke verbouwingen plegen.

In de benedenkamers komen de officieren van het piket en de onderofficieren en op de twee bovenverdiepingen komen 180 soldaten van de motorartillerie.

De motoren van de miliciens zullen in de kazerne te Naarden gestationeerd worden. Bij de mobilisatie vanaf eind augustus 1939 kwamen er militairen van de Palmkazerne in het hotel en vertrok de motor-

artillerie. Nadat Nederland in mei 1940 gecapituleerd had werden de militairen gedemobiliseerd en daarna werd de al eerder overwogen sloop van het hotel alsnog uitgevoerd.

KLAAS OOSTEROM

FOTO'S: COLL. HKB

BRON: DE NIEUWE BUSSUMSCHE COURANT

VAN 23 EN 26 APRIL 1938



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)  
[hist.kring.bussum@planet.nl](mailto:hist.kring.bussum@planet.nl)