

# Uit de Bussumse Historie

## De Schaapskooi op de heide

Bussumsche Courant van 17 Augustus 1939:

“Vier jaar lang hebben 1500 jeugdige werklozen van protestantse huize in het werkkamp ‘Gooiland’ aan de rand van de Bussumse heide nieuwe arbeidsvreugde in een voor geest en lichaam gezonde omgeving mogen opdoen. Zij verrichtten allerhande werkzaamheden die aan het GNR ten goede kwamen. Het kamp zal opgeheven worden en er zal bij Austerlitz een nieuw gebouw worden. De barakken van Gooiland zijn afkomstig van een Drenths werkverschaffingskamp voor volwassenen en voldoen niet meer aan de eisen.

Eén van de mooiste werkobjecten is geweest het bouwen van een schaapskooi met herderswoning, opgetrokken uit zwerfstenen, door de jongens opgegraven in de omgeving. De kooi biedt onderdak aan een paar honderd schapen. Omtuind met heideplaggen liggen groene weiltes er in een halve cirkel er omheen. Dit alles, afgewisseld door een wit-bloeiend boekweitakkertje. Er werd nog meer werk verricht: greppels graven, plaggen steken, eikels zaaien, kweek wieden, schofelen, bospaden aanleggen en rommel van bezoekers opruimen. De jongelui staan om kwart over zes op en gaan, na gegeten te heb-

ben, om zeven uur aan het werk. Per week wordt 39 uur gearbeid. Vier uur wordt besteed aan cursussen. De avonden worden benut voor lezingen, film, voordrachtavonden of muziek maken. De kosten van het geheel worden gedekt door subsidie, maar een kwart moet worden opgebracht door gaven van het volk. Vooraf waren de jongeren bang om naar het kamp te gaan, maar toen ze er waren, werden ze enthousiast. Het nieuwe kamp zal echter niet meer werkkamp heten, maar jeugdkamp. De jeugdigen zijn nu weg en in plaats daarvan zijn er 54 oudere werklozen die



De schaapskooi en herderswoning.



De ingang van het kamp, waar ruim 1500 werkloze jongens in de afgelopen vier jaar hebben gearbeid

door het CNV hier voor een vakantie zijn ondergebracht. Lezingen, excursies en gezellige avonden brachten afwisseling te over om de week te doen omvliegen.”

Afbeeldingen uit de krant van toen. Het naschrift is van Gerrit Jaspers.

Naschrift. Dit kamp was net aan de andere kant van het ‘Gebed zonder End’ op de Westerheide. De schaapskooi met herderswoning is in 1944 door de Duitsers in brand geschoten. De woning is na vernielingen afgebroken en het materiaal is naar De Fransche Kamp gebracht om daar hergebruikt te worden (de

schapen waren al in de oorlog opgegeten). De plek is nog herkenbaar. Het is nu een afgerasterd rustgebied voor dieren en tot 1982 rustgebied voor korhoenders.

KLAAS OOSTEROM



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl