

Uit de Bussumse Historie

1918-2012

Voorjaar 1918. De verschrikkelijke loopgravenoorlog met gifgassen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk gaat maar door. Honderdduizenden jonge mannen sneuvelen.

Nederland is neutraal in deze Eerste Wereldoorlog, maar vreest nog steeds dat Duitsland Nederland zal willen bezetten. Soldaten graven loopgraven op de Bussumer heide, rollen prikkeldraad uit en lopen wacht. De legerleiding besluit deze lente om toch nog een

dubbele loopgravenlinie van 's Graveland tot Huizen aan te leggen. Nog een extra linie vóór de waterlinie om de vijand te kunnen weerstaan. Een aannemer begint om bij de Fransche Kamp en Kamphoeve, toen nog zandverstuivingen en heide, betonnen groepschuilplaatsen te bouwen, waar de loopgraven op moeten aansluiten. Grote hoeveelheden beton worden gestort om anderhalf meter dikke wanden te krijgen.

11 november 1918 zwijgen de kanonnen in Europa en alle oorlogs-

inspanningen stoppen. Het einde van de 'Grote Oorlog'. Zestig 'bunkers' zijn er dan klaar. In '40-'45 worden ze volgestort met zand en dichtgemetseld.

De Historische Kring heeft het initiatief genomen om er één open te maken en heeft een stukje loopgraaf aangelegd. Op zaterdag 22 en zondag 23 september 2012 zijn er wandelingen van een uur met een gids, waarbij zo'n groepschuilplaats, een 'bunker' dus, van binnen bekeken kan worden.



Kinderen van het Vakantiefestival op een bunker. FOTO: JAAP VAN HASSEL



Om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur vertrekt er een gids vanaf het parkeerterrein in het bos bij de Fransche Kamp. De geschiedenis en de natuur komen in de wandeling uitgebreid aan de orde in dit stukje Bussum, wat nu een natuurgebied is dat GNR beheert. Aanmelden is niet nodig en er geen kosten aan verbonden.

Een bunker in de sneeuw. FOTO: AUTEUR



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl

TEKST: KLAAS OOSTEROM