

# Uit de Bussumse Historie

## Clinge Doorenbos

De naam klinkt veel ouderen ongetwijfeld bekend in de oren. Hoog-bejaarden denken wellicht aan twee verschillende personen met die naam.

Dokter J.M. Clinge Doorenbos was vanaf 1888 huisarts in Bussum. Clinge was de naam van zijn grootmoeder. Het huis van de dokter, een kapitaal pand, stond aan de Huizerweg ongeveer waar nu het gesloten Postkantoor staat.

De zoon van het doktersechtpaar was de veelzijdige artiest Hens Clinge Doorenbos. J.P.J.M. Clinge Doorenbos (1884-1978) De zoon van het doktersechtpaar (waar het in dit artikel over gaat was de veelzijdige artiest Hens Clinge Doorenbos) was bekend onder zijn dubbele achternaam of kortweg Clinge. Clinge bleek muzikale en rijmtalenten te hebben en begon met een vriend een carrière als entertainer. Hij zong en dichtte en

trad op in zaaltjes in de regio. Dat begon al in 1904 toen hij inlootter en soldaat werd. In 1912 begeleidde mejuffrouw W. de Blécourt hem tijdens een optreden op de piano. Hij trouwde met haar in 1914 en trad gedurende de Eerste Wereldoorlog op voor soldaten. Daarna voor het publiek in het land. Clinge schreef de teksten, zijn vrouw de muziek. Later maakte hij veel rijmpjes voor kinderen, die als prentenboekjes werden uitgegeven. Vanaf 1921 schreef hij voor De Telegraaf gedurende ruim vijftig jaar

dagelijks een gedicht naar aanleiding van een actuele gebeurtenis. Hij schreef gelegenheidsgedichten en reclameteksten, trad met zijn liedjes op voor de radio en schreef twee autobiografische boeken. Ook in de mobilisatietijd 1939/1940 trad hij voor soldaten op. Hij woonde op diverse plaatsen in Bussum. In 1926 liet hij een villa bouwen in Naarden, De Clinge. De villa werd in 1968 afgebroken vanwege de snelweg A1 en een viaduct. Clinge Doorenbos bleef optreden tot 1971, het jaar dat zijn vrouw overleed. De laatste jaren verbleef hij in een verzorgingshuis in Bussum. Toen De Telegraaf in februari 1978 ten onrechte schreef dat hij was gestorven, reageerde hij met een spitsvondig rijmpje. In mei 1978 overleed hij daadwerkelijk, op 93-jarige leeftijd. Het echtpaar had een zoon en een dochter. De zoon kwam in 1939 om bij een ongeluk met een militair vliegtuig.



Clinge op het toneel in 1916 (Uit: Zingend door het leven 1948)



De heer en mevrouw Cinge Doorenbos-de Blécourt (ca. 1948)



Het ABC boek. Mulder No. 1238 (1951)

TEKST KLAAS OOSTEROM

Bron en afbeeldingen: o.a. uit de artikelen van Marcus van der Heide in Contactblad HKB september 2000 met veel boekafbeeldingen in kleur (te koop voor 5 euro).



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl