

Uit de Bussumse Historie

De bouwer van de Spieghelkerk

Van prominente gebouwen wordt vaak alleen de architect genoemd. Toch is de uitvoerder van het werk van de architect ook belangrijk. De bouwer van de Spieghelkerk was Bernard (Ben) Jurriëns (1876-1966). Hij nam in 1899 het bedrijf van zijn vader over die een aannemersbedrijf in de vesting Naar-

den had. Zijn vader had vooral in de vesting gebouwd. Ben bouwde in 't Gooi en daarbuiten. Vooral villa's en kapitale woonhuizen.

Ben Jurriëns was een persoonlijke vriend van architect Theo Rueter (1876-1963), een gerenommeerd ontwerper van woningen in een

aparte landelijke stijl. Zij blijken op vele locaties nauw te hebben samengewerkt. Hun eerste project dateert van 1902. Met de bouw van het landhuis De Limiten (1905) te Valkeveen voltooidde het duo zijn eerste grote opdracht voor mevrouw Adolphine van Woensel Kooy-Mijnssen. In een latere fase maakten ook de doch-

ters van de weduwe gebruik van deze bouwkundigen. We noemen de woning en jeugdkapel (1920) van dochter evangeliste Rie (Susanna Maria) aan de Meentweg te Bussum en het huis Gingko (1920) voor dochter Willy aan de Naarderstraat in Huizen. De woning en de jeugdkapel zijn tientallen jaren door de Spieghelkerk gebruikt als pastorie respectievelijk als jeugdkerk. De kapel werd rond 2000 verkocht en is verbouwd tot woning en de pastorie is in 2008 verkocht. De bouw van de Spieghelkerk in 1924/1925 werd de kroon op het werk in relatie met deze familie. Bij de inwijding in 1925 werd aan architect en bouwer hulde gebracht; aan Ben Jurriëns in het bijzonder vanwege zijn grote toewijding en liefde voor het werk. Ben Jurriëns werkte uiteindelijk met vele architecten. Jurriëns was bestuurslid van de ambachtstekenschool. Tot op hoge leeftijd is hij doorgedaan met zijn werk en stond hij zijn zoon Evert Jan bij die architect was. Halverwege de jaren vijftig maakte hij nog graag een ritje op de Solex langs de huizen die hij ooit had gebouwd. Op 7 maart 1962 verliet hij als 85-jarige het door zijn vader gebouwde huis in de vesting en vestigde zich met zijn vrouw in een tehuis voor bejaarden aan de Meerweg in Bussum. Hij overleed op 11 februari 1966, 89 jaar oud. Zijn vrouw Dirkje van 't Sol volgde hem op 3 februari 1969 in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Beiden liggen begraven op



Ben Jurriëns in 1932.

de begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden. Ben Jurriëns was naast een bekwaam bouwer een meelevende en vriendelijke man, met bovenal een warm hart voor Naarden.

KLAAS OOSTEROM

De foto van Ben en een groot deel van de tekst komt uit het artikel van Henk Schaftenaar: *Leven en werken van de aannemers Jurriëns te Naarden (De Omroeper 2012, Jaargang 25, nr.2).*



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl



Spieghelkerk; schilderij omstreeks 1930.