

Uit de Bussumse Historie

Nieuwe Bussumsche Courant 1938

Het digitaal doorbladeren van de kranten van een half jaar, van januari tot juli 1938, heeft inspiratie voor meer dan 13 artikelen opgeleverd voor deze rubriek 'Uit de Bussumse Historie'. Twee ervan, rond de geboorte van Beatrix op 31 januari 1938, komen in januari 2013 op

deze plaats, 75 jaar na dato. De andere elf hebben in deze krant tussen 20 juli 2011 en 25 juli 2012 gestaan. De uitgever, gevestigd in de Kapelstraat 12, gaf zes plaatselijke edities uit in het Gooi, waaronder deze*. Drie keer per week: dinsdag, donderdag en zaterdag.

DINSDAG 4 JANUARI 1938		Gecombineerde Gooische Bladet.		N ^o JAARGANG No. 1	
ABONNEMENTSPRIJS 70 cent, met Gooi Weekblad f 1,20 per 3 maanden, franco per post 85 cent, met Gooi Weekblad f 1,90. Losse nummers 5 cent.		NIEUWE BUSSUMSCHE COURANT		ADVERTENTIEPRIJS 1-5 regels f 0,75, elke regel meer 15 cent. Bellen bij vooruitbetaling 40 en per 4 regels elke regel meer 10 cent. Bij contract reductie	
Verschijndagen Dinsdag, Donderdag en Zaterdag		Bureau: Kapelstraat 12 Telefoon 5600 - Bussum			
Louvemaand, de eerste van het nieuwe jaar.		Bussum's tunnelbouw vordert snel.		De nummer bestaat uit 2 bladen Drama in het woonwaa-	

Uit de Bussumse Historie

Mussert spreekt in Bussum

"Dinsdagavond 29 Maart heeft de N.S.B. voor het eerst na de verkiezingen wederom een openbare vergadering gehouden en er bleek buitengewoon veel belangstelling voor te zijn. De groote zaal van Concordia was vrijwel geheel gevuld. Als sprekers traden dezen avond op de algemeen leider Ir. A.A. Mussert en mr. R. van Genechten. De vergadering werd geopend door den heer Bijlsma, leider van

den Kring Gooi-Noord. Spr. wees er op, dat men meende, "de N.S.B. is dood", doch dat is niet zoo. Er waait storm door Europa en de N.S.B. zeilt door".

Vervolgens besprak Mussert de Europese politiek: "De veranderingen geschieden door menschenhanden, doch gedragen door den geest, die 't Al regeert", aldus Mussert. Hij snelt door de tijd en komt aan in

1914. "Fascisten en nat. socialisten waren er toen niet, wel liberalen en marxisten. Toch werd Europa in bloed gedompeld". "Maar nu zijn we 20 jaar later. Het goede overwon tenslotte het neergaande, het kwade dat lui en laf is".

"Wat in Italië en Duitsland opkwam en ook in ons land, is een nieuwe geest, een laatste kans om aan Europa's ondergang te ontkomen".



Verkiezingsaffiche 1937.



Verkiezingsaffiche.

Openbare Vergadering
op Dinsdag 29 Maart in Concordia.
SPREKERS:
A. A. MUSSERT
Mr. R. v. GENECHTEN
Aanvang 8.30 uur.
Sluiting der deur 8.30 uur precies!

Advertentie in de Nieuwe Bussumsche Courant.

"Men geeft op Duitschland af, dat het geen boter, wel kanonnen heeft. Het heeft beide, aldus spr. Doch wij hebben margarine en oud-roest. Als wij één volk, één kracht zijn, dan wil Duitschland ons niet eens hebben. Onze taak is te helpen de handen van Duitschland en Engeland ineen te leggen, wij moeten de brug zijn, een jong, sterk volk. Dat van God alles kreeg om te kunnen arbeiden en te leven".

Naschrift. Mussert was de oprichter en leider van de NSB. Hij wordt vaak als een zwak en naïef leider afgeschilderd die steeds meer ging doen wat de nazi's wilden. Hij werd

na de oorlog ter dood veroordeeld en op 7 mei 1946 geëxecuteerd. Van Genechten was binnen de NSB de ledenwerver. Ook hij werd ter dood veroordeeld, maar hij hing zich op voor het vonnis uitgevoerd kon worden.

N.B. In maart 2012 is bij uitgeverij Boom verschenen: Mussert & Co. De NSB-Leider en zijn vertrouwenelingen door Tessel Pollmann.

KLAAS OOSTEROM
BRON: NIEUWE BUSSUMSCHE COURANT VAN 26 EN 31 MAART 1938



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl

Een aflevering in Bussum-Nieuws betekende niet dat er zomaar een stukje uit de oude krant geknipt kon worden. Dat was wel de basis, maar daarna moest er een passend en geïllustreerd artikelje van ongeveer 300 woorden van gemaakt worden. Er moesten afbeeldingen bij gezocht worden. Enkele keren bleek de krantenfoto geschikt te zijn.

Het ging over zeer verschillende onderwerpen. De ene keer over een wereldberoemd man die naar Bussum kwam, de andere keer over een bekende Nederlander, die ook naar Bussum kwam, maar enige jaren later de meest gehate man van Nederland werd. En, onvermijdelijk, het spoor door Bussum. Er kwam een tunneltje en een ander tunnelplan ging niet door.

En dat alles in een half jaar in het dorp Bussum. Dit waren de onderwerpen uit dat halve jaar 1938: Doorbraak in Bussum; De tunnel die er niet kwam; De Gooische Boer I en II; Mengelberg dirigeert

in Bussum; Mussert in Bussum; Christelijke scholen; Einde van Hotel Nieuw Bussum; Zwembad Meerweg verbeterd; Nieuw Troephuis; Portret van Wilhelmina.

Wil je ze nog eens bekijken? Dat kan via 'Rubriek Bussums Nieuws' in het menu van www.historischekringbussum.nl.

*Er was nog een Bussumse krant in die tijd: De Bussumsche Courant; die was van Märkelbach, Kapelstraat 21 en die verscheen 4x per week.

TEKST: KLAAS OOSTEROM

Tijdens de sloop. FOTO AR SIKKING



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl