

Uit de Bussumse Historie

Burgemeestersbanken

Bussum heeft twee burgemeestersbanken gehad. Er is er nog één over. Dat is die van burgemeester Jonkheer Reinier van Suchtelen van de Haare met zijn familiewapen in de rugleuning.

De burgerij bood hem de bank aan in 1903 toen hij 70 jaar werd. De bank kreeg een plek op het mooie uitzichtplek in het toenmalige Nassaupark, ongeveer waar nu Meerweg, H.J. Schimmellaan en Graaf Wichmanlaan elkaar ontmoeten. Later is de bank verplaatst naar het P.H. Lomanplein, ook een mooi punt. Daar staat ook de vierarmige lantaarn die hij in 1908 bij zijn 25-jarig ambtsjubileum kreeg.

Burgemeester Hugo de Bordes kreeg ook een bank. In 1932, ter gelegenheid van zijn 12,5 jarig ambtsjubileum. De bank kwam te staan links van de oprit naar het spoorviaduct aan het einde van de Brinklaan. In 1969 is de bank, die bouwvallig was geworden, opgeslagen en verloren gegaan. Na zijn aftreden in 1938 zijn er 'Burgemeester de Bordes' wandeltochten gehouden. Op de bijbehorende medaille staat de bank afgebeeld.

KLAAS OOSTEROM
FOTO'S: COLLECTIE HKB



De Van Suchtelenbank een eeuw geleden



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl