

# Uit de Bussumse Historie

## Van Oeveren

Op een ijskoude zondag, 24 maart 2013, bezocht Chris van Oeveren, telg uit de Van Oeveren-familie, de voormalige Van Oeverengronden te Bussum. Chris, huisarts in Australië, wilde in Nederland graag zijn 'roots' aanschouwen. Hij werd rondgeleid door Chris Leenders en Jaap van Hassel van de Historische Kring Bussum.

Overgrootvader Van Oeveren beschikte, dankzij succesvolle investeringen van zijn familie in pakhuizen en loodsen in de Amsterdamse haven, over veel geld. Deze bezittingen werden verkocht

aan wat later de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) heette. Met een deel van de opbrengst kocht de familie in de jaren twintig in Bussum onder andere een stuk grond langs de Huizerweg, tussen de St. Janslaan en de Nieuwstraat. De Van Oeverens lieten daar, naast de reeds bestaande bebouwing, diverse winkels verrijzen. Deze bevinden zich nu nog tussen de benzinepomp en de St. Janslaan, en achter de showrooms aan het begin van de Van Oeverenstraat.

Eind jaren twintig bracht men de gietijzeren ombouw van de tribune van de voormalige Draf- en Ren-

baan Cruysbergen naar dit terrein. Er werden bedrijfspanden neergezet en er kwamen autoboxen, die te huur werden aangeboden. Ook vestigden zich er vanaf de jaren vijftig enkele autodealers, van onder andere van het merk Simca.

De start van de Nederlandse Televisie in Bussum zorgde voor een hoogtepunt in bedrijvigheid. De snelle groei van het nieuwe medium bracht veel geld in het laatje. Zo werden de grote grijze televisie-



De renbaantribune op de Van Oeverengronden in de jaren 70.



Chris van Oeveren en zijn begeleidster in de Vredeshof achter de voormalige Vredkerk. FOTO JAAP VAN HASSEL.



Vlnr Van Oeveren, Scheltema, Leenders in de Banisstraat achter de vml. Vredkerk. FOTO JAAP VAN HASSEL.

reportagewagens achter Studio Eltheto gestald. Ook werd geld verdiend aan de vele televisiekabels, die door en onder het Van Oeverendomein liepen. In 1961 wilde de NTS een nieuw soort televisiekabel, de Coaxkabel, aanleggen. Deze kabel moest van de nieuwe televisietoren in Hilversum naar via de Nieuwstraat naar Studio Eltheto in

Bussum worden aangebracht. Omdat de NTS het bedrag dat de Van Oeverens vroegen voor het recht om de Coaxkabel in te graven veel te hoog vond, besloot men die kabel op 10 meter hoogte in de lucht te hangen.

Halverwege de jaren zeventig nam een nieuwe generatie Van Oeveren het stokje over. Eén van hen,

de vader van Chris van Oeveren, emigreerde naar Nieuw Zeeland. Vanwege zijn leeftijd was hij helaas niet in staat om zijn zoon op zijn reis naar het verre Bussum te vergezellen. In de loop van de tijd werden de voorvaderlijke gronden van de familie allemaal verkocht. Vandaag de dag is veel van wat op de Van Oeverengronden stond inmiddels gesloopt. Enige jaren geleden verrees op die voormalige gronden wel de nette woonwijk De Vredeshof.

REDACTIE: MARGREET DE BROEKERT

BRON: CHRIS LEENDERS EN

PHILIPPE SCHELTEMA



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl