

Uit de Bussumse Historie

Ontbijtkoek uit Bussum

Afbeeldingen uit een folder, die de Gooische Koekfabriek Fa. Kamphuis in 1945 na de bevrijding verspreidde.

Deze folder bestond uit dankbrieven voor de koek, die de fabriek in oktober 1944 aan de bevolking van Naarden en Bussum had verstrekt. L. van de Boer uit Bussum schrijft: "Namens mijn gezin, bestaande uit 9 personen, zeg ik U hartelijk dank voor de prima kwaliteit ontbijtkoek die wij door bemiddeling van onzen kruidenier mochten krijgen".

A.P. Vogel uit de Jacob Catslaan te Bussum schrijft: "Wij zullen,

wanneer betere tijden zullen zijn aangebroken, Uw geste zeker niet vergeten".

Het waren de laatste koeken die de fabriek kon leveren. Er werd geen meel meer verstrekt. Op een ander deel van de vouwfolder staat een vredesduif afgebeeld met de slogan: 'Vrede! Brengt ons weer meer op tafel!'.
In de jaren 30 was de koekfabriek op het adres Beerensteinerlaan 43a (nu Vliegdenweg) gevestigd. Tijdens de bezettingsjaren was de fabriek gevestigd Laarderweg 57. In 1951 kwam hier de Bottelmaatschappij Het Gooi (Coca Cola).



TEKST: KLAAS OOSTEROM
FOLDER DOOR HKB ONTVANGEN VAN
MW. A.M. VOS-HAVRÁNEK (1912-2006)

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl