

Uit de Bussumse Historie

Jacobus Craandijk wandelt door Bussum (2)

In de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw maakte Jacobus Craandijk vele wandelingen door Nederland. De wandelingen zijn verwerkt in een 8-delig boekwerk: 'Wandelingen door Nederland met pen en potlood'(1875-1884). In deel 4 (1879) doet hij verslag van zijn wandeling door Bussum. Eerst deed hij Het Spiegel aan (zie BN van vorige week), nu het vervolg van de wandeling.

Komende vanuit Het Spiegel vervolgt Craandijk, via de spoorwegovergang He(e)renstraat, zijn wandeling naar het centrum van het dorp. 'Hier hebben wij de vrij wat ouder tuinen ..., waar het hout digt en welig wast, en ook in de dorpsstraat en op de Brink zien wij de lindenstammen met fris en

krachtig loof getooid. 't Is een aardig plekje, met zijn nette R.C. en Hervormde Kerkjes, zijn nieuwe villa's, raadhuis en school. Oude, schilderachtige boerenhuizen, met schuur en woning onder één groot rieten dak, met kleurige vensterluiken en prachtige tinten, die de loop der jaren er op toverde. Over 't geheel heeft het dorp een bloeiend en welarend voorkomen verkregen, vooral sinds de Oosterspoorweg aanleiding gaf tot verblijf van talrijke familiën in de zomermaanden'.

Na deze lovende observatie, haalt Craandijk een stukje geschiedenis aan .. 'van het stille en afgelegen Bussum. Alleen het vertoef van Don Frederik de Toledo, in de voor 't naburige Naarden zoo noodlot-



Don Frederik de Toledo



Bierbrouwerij en mouterij De Hoop.

FOTO: COLL. HIST.KRING



Van ouds het Raadhuis.

FOTO: COLL. HIST.KRING

tige winterdagen van 't jaar 1572, geeft enige vermaardheid en verbindt aan zijn naam een droevige herinnering'. Hij herinnert hier aan één van de meest beruchte bloedbaden van de Tachtigjarige Oorlog. Spaanse troepen onder leiding van Don Frederik, trachtten de opstand der Nederlanden neer te slaan. Vanuit hun kampement in Bussum werd, nadat de stad zich al had overgegeven, een groot deel van de Naarder bevolking uitgemoord.

Wandelend over de Huizerweg, toen nog een grintweg, wijst Craandijk op Bierbrouwerij en mouterij De Hoop (ongeveer op de plaats van het nu gesloten postkantoor). De grintweg leidt richting Oud Bussum en Crailoo: 'Bij de nederige herberg De Gooische Boer bereiken wij den grooten

straatweg van Amsterdam over Muider en Naarden op Amersfoort, die hier door eene lunet bestreken wordt.' Hier eindigt Craandijks relaas over zijn wandeling door Bussum.

BEN KONING

'Wandelingen door Nederland met pen en potlood', J. Craandijk (Pred. bij de Doopsgezinde Gem. te Rotterdam) en P.A. Schipperus (Kunstschilder aldaar) Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1884.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl