

Uit de Bussumse Historie

De eerste bewoners van Rostocklaan 7 (II en slot)

In 1913 is deze villa gebouwd als woning voor de oude dag van het echtpaar Warnaars - Herderscheë uit Amsterdam.

Na het overlijden van de vader neemt zoon S.G.F. Warnaars (Ferd), die dan nog niet in de Rostocklaan woont, maar in Amsterdam woont en werkt, en net als zijn vader assurantiebezorger is, de Regentschappen van zijn vader over van drie doopsgezinde instellingen: het Rozenhofje, op de Rozengracht

149, met 24 woningen voor bejaarden. Het weeshuis De Oranjeappel, opgericht in 1675, gelegen op de Herengracht nr. 346 en in 1929 verhuisd naar de Jacobus Pennweg 12a te Hilversum. In dit weeshuis van de doopsgezinde collegianten is Aagje Deken opgegroeid van haar 4e tot haar 25e jaar. Zij prees het pedagogisch klimaat waarin zij leerde zelfstandig te denken en tot volwassenheid te komen. En het Falckshuis op de Keizersgracht 713 – 715, voor de opvang weduwen en

ongehuwde vrouwen die verzorging behoeven.

In 1893 trouwt S G F Warnaars met Wendelina Elisabeth Herderscheë, reeds eenenveertig jaar oud. Al drieënveertig jaar oud bevalt zij van een zoon. Het kind overlijdt in 1900, vijf jaar oud. In 1913 betreft het echtpaar de villa aan de Rostocklaan 7 in het Prins Hendrikpark. In 1927 overlijdt mevrouw Warnaars – Herderscheë te Bussum. In 1937 overlijdt S G F Warnaars (Ferd) na een



Rostocklaan 7, voorzijde.



S.G.F. Warnaars, foto, waarschijnlijk genomen op 7 november 1933, zijn tachtigste verjaardag door Lieneke Theunissen, het buurmeisje.

leven in dienst van de kwetsbaren. Het vermoeden bestaat dat Warnaars ook betrokken is bij de oprichting van het Doopsgezinde kerkje, Huis van Vermaning, gebouwd in 1923 aan de Wladimirlaan, op vijftig meter afstand van zijn woonhuis. De familie Warnaars wordt vermeld in het Blauwe Boekje van het Nederlandse Patriciaat.

GERARD HOOGENDIJK

Met dank aan de jonge Sam Warnaars, die na 130 jaar de voornamen mag dragen van de broer van zijn bet-overgrootvader, S.G.F. Warnaars. Sam hielp mij om op het juiste historisch spoor te komen bij de zoektocht naar de eerste

bewoners van de Rostocklaan 7 van het Prins Hendrikpark.

Gerard Hoogendijk schrijft onder de titel 'A la recherche du temps perdu' verhalen over de eerste bewoners van het Prins Hendrikpark, uitgebreider dan hier. Ze zijn eerder verschenen in de internetkrant Het Prins Hendrik Parool.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl