

# Uit de Bussumse Historie

## Lourdesgrotten in Bussum

In 1858 zou in een grot in het afgelegen Franse Pyreneeën dorpje Lourdes Maria een aantal malen verschenen zijn aan de arme 14-jarige molenaarsdochter Bernadette Soubirous. Dit zorgde

aan het einde van de 19e eeuw voor een explosie aan Maria devotie en er ontstonden in de hele christelijke wereld talloze nabootsingen van deze grot. Tot aan Bussum toe, op het terrein



Lourdesgrot Mariënborg 2013

FOTO: MARGREET DE BROEKERT

van het voormalige St. Gerardus Majella Ziekenhuis en het klooster Mariënborg.

Het modelleren van een kopie-Lourdesgrot vereiste gedegen vakmanschap. De techniek van het rotseren of rocailleren van Lourdesgrotten is nauw verwant aan de wijze waarop tuingrotten en andere decoraties werden gemaakt. Ook in Nederland waren enkele van deze 'cementrustiek'-firma's te vinden.

In de prachtig aangelegde, uitgestrekte tuin van het St. Gerardus Majella Ziekenhuis bevond zich een grote Lourdesgrot, die onder andere door de zusters van het ziekenhuis werd bezocht om er te mediteren. Bij mooi weer werden de patiënten rondgereden in de tuin van het ziekenhuis. En de zusters die de wijkverpleging in gingen, leerden er fietsen. Dat viel met die lange habijten beslist niet mee!

In 1990 is het ziekenhuis gesloopt. Al jaren eerder was de Lourdes-grot ontmanteld.

In de tuin van het klooster Mariënborg bevond zich een kleine kopie van de Lourdes-grot.

In de vorige eeuw trokken daar regelmatig processies langs. Toen in 2000 de strook aan de achterzijde van het kloostertuin tegen het spoor aan (nu de Kloosterlaan) werd overgedaan aan de ge-



Lourdesgrot St. Gerardus Majella Ziekenhuis. FOTO: STADS- EN STREEKARCHIEF NAARDEN

meente moest deze grot verdwijnen. Om in 2007 te 'herrijzen' in de tuin van wat nu het kloosterverzorgingstehuis voor zusters is. Het Mariabeeld in de huidige grot is afkomstig van het klooster Maria ad Fontes, dat net als Mariënborg eigendom was van de Congregatie van Zusters van Onze Lieve Vrouwe uit Amersfoort. In 2006 werd dit klooster uit Ootmarsum verkocht en verhuisde het Maria-beeld naar Bussum. Knielend naast Maria bevindt zich een beeldje van Bernadette.

Margreet de Broekert

Met dank aan mw. I. Hooft en zuster Jacqueline van Breemen

Bronnen:

'Buiten de kerk; Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België' van W. Meulenkamp en P. De Nijs, Aspekt 1998;

'Zorgzaam door de jaren' van J. Heesels en R. Schoondergang, 1990, pag. 53;

'Mariënborg: Burcht van Maria'. Klaas Oosterom, Bussums Historisch Tijdschrift, Jrg. 25 nr. 2 2009, pag. 28.



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl