

# Uit de Bussumse Historie

## Centrale verwarming

Jongeren hebben vaak geen idee hoe je vroeger aan woonruimte kwam en wat er kwam kijken om je huis lekker warm te krijgen in de tijd dat er nog geen aardgas was. Bussumer Dirk Heinen vertelt hoe dat 50 jaar geleden ging.

Begin 1962 zocht ik (23 jaar) woonruimte, want ik wilde trouwen. Het viel in die tijd niet

mee om woonruimte te vinden. Mijn verloofde (Koojsje Klinkenberg, 22 jaar) werkte op het pas geopende nieuwe gemeentehuis in Bussum als secretaresse. Op een ochtend kwam daar een mevrouw binnen met de vraag: "Ik heb kamers te huur, waar moet ik dat opgeven?" Toen de chef dat hoorde was de afspraak snel gemaakt en gingen wij op bezoek. Zo kwamen wij aan een woon-

slaapkamer op Brinklaan 138, hoek Gooibergstraat. Er moest het nodige aan opgeknapt worden. Het was een oude vrijstaande villa met een rieten kap, op een terp omgeven door bomen.

Op 16 mei 1962 heb ik mijn vrouw daar over de drempel gedragen. Wij woonden in bij een vrouw met dochter (15 jaar) en zoon (13 jaar). Zij sliepen met z'n drieën in een slaapkamer op de eerste verdieping, terwijl wij de andere twee kamers bewoonden. De keuken was voor gezamenlijk gebruik. De eerste winter was ontzettend koud. Wij stookten nootjes vier (een soort antraciet). Desondanks was 's morgens alles bevroren.

Kerstmis 1963 kwamen we op het idee om de oude, buiten gebruik zijnde CV te gaan gebruiken. Er was geen cv-pomp maar het werkte met natuurlijke circulatie met de kolenketel in de kelder en een open expansievat op zolder met een overloop uit het dak. Ik dichtte alle open delen van weggehaalde radiatoren af. Toen gingen we vullen. Dat was best spannend; zou het gaan lekken? We slaakten een zucht van opluchting toen er water uit de overloop kwam en de installatie vol was. Nu konden we gaan stoken. Zou het water gaan circuleren zonder pomp? De ketel-temperatuur liep langzaam op en ja hoor, eindelijk hoorde je aan de geluiden van de



Brinklaan 138 (Uit: Bussumsche Courant 1 Februari 1966)



Mevrouw Heinen vlak na 1962 te midden van de hoofdbewoners (eigen foto)

warm wordende buizen dat het warme water stroomde. Wij hebben toen fijne kerstdagen gevierd in een heerlijk warm huis.

In 1964 is onze zoon daar geboren en in 1966 zijn we verhuisd; de villa is daarna gesloopt.

DIRK HEINEN



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)  
[hist.kring.bussum@planet.nl](mailto:hist.kring.bussum@planet.nl)