

Uit de Bussumse Historie

Een wandeling door Bussum (Spiegel) in 1878

Wij zijn met de Oosterspoorweg uit Amsterdam aangekomen om eens te zien wat er sedert een viertal jaren in dat onnozele dorp is gebeurd.

We steken de spoorbaan over en zien voor ons een nieuw hotel, "Nieuw Bussum" geheten (Oranjepark). Dan gaan we naar die grote houten tent daar. Er is daar zomers een warande, waar de beau-monde uit het Gooi reeds meermalen is onthaald op schone muziek. En in de winter doet de tent dienst als balmuziekzaal.

Juist als wij de tuin verlaten rolt ons een rijtuig voorbij. Door de Lindenlaan die pas is begrind. Er is gestreden om dit te bereiken; en was veel tegenkating van het oude Bussum. Wij gaan ook de Lindenlaan in. Aan het einde gaan wij vóór de villa Spiegelhoeve (vlak vóór Nassaupark) heen. Nog enige passen verder wandelend staan wij voor een brede kastan-jelaan, Middenlaan genaamd (nu

Nassaupark). Wij worden spoedig aangenaam verrast door een goed aangelegd plantsoen, waarin twee vijvers stromen (bij Nassaupark en Amalia). Korte tijd geleden was hier nog een weiland met grazende koeien. Aan het einde van de weg treft ons oog een groot, nog niet geheel afgewerkt gebouw. Dat is de nieuwe jongenskostschool (later Gooilandschool). Verbluffend, zoveel ontwikkeling in 5 jaren. De wegen waren niet breed, wel kronkelend en zeer dik-zanderig. Daartussen bouwland, meest bezet met rogge, boekweit en aardappelen en omlijst door wallen van eiken hakhout. Daartussen enige hutjes. Wij denken ons in dat het een oord was voor de dromerige denker, de dichter en de schilder. We wandelen verder. We komen op een landwegje. Dit voert ons naar een kleine herberg, waar men voor goed geld goed wordt bediend (omgeving Heuvelaan). We gaan een eindje terug en komen bij een brede laan (Ko-

ningslaan), slaan die weg rechts in en komen op een heuveltje bij het koepeltje van Rutgers (halverwege Koedijklaan). We nemen een kijkje over de weilanden, doorsneden met vaarten en begrensd door het buitengoed Schapenburg. De weilanden waren ooit zandgronden, maar ze zijn in 1844 afgezand. Verder gaande komen wij in een groot aangelegd park (Kom van Biegel).

Verder gaan wij weer, langs een weg in aanleg (He(e)renstraat), richting oude dorp. Weldra gaan wij de spoorbaan over en bevinden we ons in de Rozenboom (nu Bel Ami). Het is bijna ondenkbaar te Bussum geweest te zijn en niet ons te hebben gelaafd in deze onderneming. Wij bestellen een middagmaal en ontvangen voor de prijs van f. 1,75 (80 eurocent) vlees, aardappelen, groente en als dessert enige pannenkoeken.

BRON: ARTIKEL VAN A. DE BRUIJN, BUS-SUMSCHE COURANT, 1 AUGUSTUS 1931.

Ingekort en voorzien van huidige plaatsbepaling door Klaas Oosterom.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historiekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl



Kom van Biegel.



Een detail van de Verfraaiingskaart van Bussum uit 1884 (dus zes jaar later) waar de Lindenlaan en Middenlaan duidelijk te zien zijn.