

Uit de Bussumse Historie

Ina Prins, onderwijsvernieuwer, lid van de CPN, de vrouwen- en de vredesbeweging

Ina Elisa (Prins) werd op 21 maart 1886 geboren. Haar vader Francois Willekes MacDonald was advocaat en procureur, haar moeder Pauline Johanna Reynvaan onder meer voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, gemeenteraadslid voor de Vrijheidsbond en columniste van het Haarlemsch Dagblad.

Ina groeide op in een progressief liberaal vrijdenkers-gezin. Haar ouders lieten zich inspireren door mensen als Herman Gorter en Frederik van

Eeden, beiden politiek actieve dichters, woonachtig in Bussum. Na het behalen van haar gymnasiumdiploma studeerde Ina rechten. Ze trouwde in 1911 met Adrian Pieter ('Api') Prins en bleef ook (hoog)zwanger haar werk als advocaat doen. Haar dikke buik verborg ze onder een ruim vallende toga. Sonja werd in 1912 geboren, anderhalf jaar later gevolgd door Arnolf.

Ina stopte met haar werk voor de rechtbank om haar kinderen op te kunnen voeden.

Aangemoedigd door haar moeder zette ze zich in voor Montessori-

onderwijs.

Deze vernieuwende methode droeg volgens haar bij aan de vorming van vrije mensen. In 1915 begon ze in Bussum (waar ook haar schoonmoeder woonde) in Huize Alida, Ruthardlaan 3, het kindertehuis 'Vrijheid – Blijheid'. Dit schooltje voor kinderen van drie tot zes jaar kreeg veel aanloop, iedereen die 'ertoe deed' wilde kennismaken met de nieuwe leer methode. Wegens ruimtegebrek verhuisde het schooltje, met de familie, naar de Sandtmannlaan te Naarden.

In 1921 vertrok het gezin naar

het buitenland om daar haar (lees Api's) geluk te beproeven; vier jaar later keerden ze berooid terug. Api bleek onmogelijk om mee samen te leven, en op 15 maart 1927 was de echtscheiding dan ook een feit.

Ina leefde daarna vooral van het vertalen van boeken. Daarnaast was ze actief in de Nederlandse Vrouwenbeweging, de Communistische Partij en Nederlandse Vredesraad. Ze adviseerde Kees Boeke, met wie ze kortstondige verhouding had, bij de oprichting van zijn alternatieve school De Werkplaats in Bilthoven. Eind 1942 zat Ina als politiek gevangene korte tijd vast in Scheveningen. Jarenlang zorgde ze, ook financieel, voor de drie kinderen van haar alleenstaande dochter Sonja, die als dichteres en aanvankelijk ook communiste, een bewogen leven leidde.

Op latere leeftijd woonde Ina in het Rosa Spierhuis in Laren. Totdat medebewoonster Annie Romein – Verschuur haar berispte over haar gebrek aan kennis. Daarop vertrok Ina naar een pension. In 1977 werd ze getroffen door een beroerte waardoor ze niet meer kon spreken. Deze tragedie werd nog groter toen ze, ondanks een euthanasieverklaring, nog een jaar lang kunstmatig werd gevoed. Op 92-jarige leeftijd overleed deze bijzondere, veelzijdige, vastberaden Dolle Mina van het eerste uur.



Ina met haar drie kleinkinderen (1943) (Uit boek Lidy Nicolassen)

MARGREET DE BROEKERT

BRONNEN:

'DE EEUW VAN SONJA PRINS' VAN LIDY NICOLASSEN, BERT BAKKER 2009

'ONVERGETELIJKE BUSSUMERS' PAUL SCHNEIDERS, TADORNA MEDIA 2012

'BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN HET SOCIALISME EN DE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLAND', NR. 2 (1987, PAG. 183 – 185), MARGREET SCHREVEL.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl



Ina aan het werk (uit boek Paul Schneiders)



Ina met dochter Sonja (1917) (Uit boek Lidy Nicolassen)