

Uit de Bussumse Historie

Ijsjes

Ijsjes waren in mijn jeugd een echte traktatie. Je kon ze op verschillende adressen in Bussum kopen. Zoals Ijssalon 'de Boer' in de St. Janslaan. Verder waren er diverse cafetaria en we hadden twee echte Italiaanse ijszaken: 'Dolomiti', naast de Hema die toen de ingang aan de Vlietlaan had en 'Venezia' bij de Kapelstraat.

Ook waren er verschillende ijscoarren. 'Venezia' had een fantasierijke bakfiets in de vorm van een gondel en die van Dolomiti had er ook iets van weg. Dan herinner ik mij nog een bakfiets van

de andere firma, waarop de letters O.V.V. prijkten. Deze bakfiets had een aerodynamische vorm, echt design. Werkten 'de Italianen' met een klein half rond ijslepeltje om het hoorntje te vullen, de O.V.V. (melkfabriek: Onderlinge Vereniging van Veehouders tot Verkoop van Zuivere Koemelk), die ook een winkel had in de Landstraat, werkte met een ander systeem. Nadat, met geratel uit de kar, een metalen cilinder die de ijs bevatte, was getrokken, werd er met een plat mes, een plak ijs afgesneden. De prijs bepaalde de dikte van je ijsje dat daarna werd voorzien van twee wafeltjes.



Jamin-ijs dubbeldik

Bijzonder smakelijk waren ook de ijsjes van C.Jamin, die de naam 'Dubbeldik' droegen. De winkel van Jamin had een typisch groot half rond etalageraam en bevond zich in mijn jeugd in het begin

van de Nassaulaan. Hier werd een 'Doe-het-zelf ijsje' geleverd. De plak verpakt ijs moest je zelf van twee bijgeleverde wafeltjes voorzien. Het smaakte er niet minder om! Meestal kreeg ik met het boodschappen doen bij Jamin een ijsje. Koekjes, maar ook allerlei soort chocolaatjes werden er verkocht. Eén van de bedienende dames, van middelbare leeftijd, met bril en bijzonder klein van stuk, hielp ons altijd heel vriendelijk. De winkeljuffrouw wist onze keus vliegensvlug uit de verschillende bakken te vissen. Chocolade korenaren, flikken, pindarotsjes, gekonfijte vruchtjes, van alles was

Deze en andere verhalen staan op www.historischekringbussum.nl onder VERHALEN. Ton Longayroux (1950) stuurde de HKB een serie 'Herinneringen van een Bussumse jongen'. Vanaf 1970 woonde hij elders in Nederland. Ton Longayroux is nu met pensioen en woont een deel van het jaar in Frankrijk, in het gebied waar zijn familienaam vandaan komt.

er bij. We maakten elke week de gang naar Jamin waar de winkeljuffrouw op de automatische piloot onze keus herhaalde. Dat was nog eens prompte bediening en klantenbinding!

TON LONGAYROUX



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl