

# Uit de Bussumse Historie

## levensmiddelenbedrijf

A. KREUNEN

Onlangs is het pand tegenover Albert Heijn in de Veerstraat gerenoveerd. Beneden is het nog steeds een winkelruimte, op de bovenverdieping zijn appartementen gemaakt. Zowel de winkel als de appartementen zijn bedoeld voor de verhuur.

De dierenwinkel, die er jarenlang gehuisvest was, moest vorig jaar als gevolg van de economische crisis de deuren sluiten. De eigenaar van deze winkel huurde het pand tot 2000 van mevrouw Kreunen. Mevrouw Kreunen had er zelf jarenlang gewoond en er een kruidenierswinkel gerund.

Zij was één van de vier kinderen van Aart Kreunen en Engbertje van Monsjou.

Aart was in 1877 in 's-Graveland geboren en op 9 april 1903 getrouwd met Engbertje, geboren in 1874 te Nieuwleusen. Het echtpaar begon een zaak in de Nassastraat in Bussum. In 1927 lieten ze het pand aan de Veerstraat nummer 17 verbouwen tot woon- en pakhuis en verhuisden daar met hun 'grutterswinkel' en gezin naar toe.

Het was een mooie zaak, die zich kon verheugen in een grote klantenkring. Het was de tijd van 'ho-

ren en bezorgen': maandags en dinsdags gingen ze bij de klanten langs om in een speciaal klantenboekje de bestellingen op te nemen. En aan het einde van de week, meestal op vrijdag, werden de boodschappen thuisbezorgd.

Aart overleed in 1960. Zijn zonen Bram en Kees hadden de zaak geruime tijd daarvoor al overgenomen. Op drukke dagen hielpen ook de andere familieleden mee. In 1952 stapte Kees uit de zaak om fulltime administrateur te worden op het kantoor van de Vredekerk van de toenmalige Hervormde Gemeente in Bussum. Op 48-jarige leeftijd overleed Bram,



Veerstraat 17 in 2014.

die met zijn gezin in de Meulenwiekelaan woonde, plotseling aan een maagbloeding. Daarop besloot jongste dochter Jopie om samen met huishoudster Leida, die al vanaf 1934 'inwonend' was, en een geweldige knecht, de zaak voort te zetten. Het was keihard

werken, maar mevrouw Kreunen genoot ervan, al had ze voor zichzelf een hele andere carrière voor ogen gehad.

In 1974 gunde ze zichzelf de rust van de oude dag en verhuisde ze naar een flat. Tot aan haar dood in 2000 bleef mevrouw Kreunen een dame, altijd goed gekleed en goed gemustst.

TEKST EN RECENTE FOTO:  
MARGREET DE BROEKERT

Met dank aan de heer en mevrouw Mouissie-Kreunen (dochter van Kees Kreunen).



Mevrouw Jopie Kreunen in de grutterswinkel.



Opa en oma Kreunen met hun vier kinderen en personeel bij een jubileum omstreeks 1930.

 Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl