

Uit de Bussumse Historie

Wandeling door het oude dorp in 1878 (II)

Ter rechterzijde van de hoofdweg (*Brinklaan*) zien we het logement *De Rozenboom* (*nu Bel Ami*). Ieder die met dit dorp ook maar een weinig bekend is, kent die in prachtig lindenhout verscholen herberg. Hoe menig dorpsbelang is dáár al besproken. Er zullen weinig raadsleden zijn geweest, wier lot dáár niet werd beslist. Er zullen niet veel wethouders geregeerd hebben, die niet eerst daar werden verkoren. Met het grote, rieten dak zou men wanen een grote boerderij te ontdekken. Vooral op Zondagmiddag is het interessant eens gade te slaan, hoe de Rozenboom eigenlijk het centrum van het dorpsle-

ven vormt. Dan komen de echte dorpsbewoners, de erfgooiers en hun vrienden daar bijeen en spelen hun spel, het kaatsspel.

Wij verlaten de Rozenboom en gaan nu links om, langs de grote villa (*villa Gooilust*, waar nu *Scapino* is).

We zien een lange weg voor ons (*Kerkstraat Huizerweg*). Alles is hier vrijwel zonder enig geboomte, maar wanneer wij die weg ten einde zijn, zal het frisse groen ons weer menig schaduwrijk plekje bieden. Ter rechterzijde van de weg zijn rogge- en boekweitvelden, afgewisseld door bebouwing

met erwten en aardappelen.

Na ruim een kwartier wandelen hebben we de grote straatweg bereikt. Wij passeren de tolboom (*eind Huizerweg*). Op de hoek staat een kleine herberg, de *Gooische Boer* (*Huizerweg, hoek Amersfoortse straatweg*).

Wij gaan links om, de richting naar Naarden. Voortwandelen komen wij aan het logement, algemeen bekend als *Jan Tabak*. Tegenover dit logement zien we de trotse beukenlaan die toegang geeft tot het bos en het landgoed van de heer Bredius. De onmiddellijke nabijheid van dit landgoed met zijn verrukkelijke wandelingen geeft



Links villa Gooilust.

aan dit logement een groot voorrecht.

Wij wandelen de beukenlaan op en gaan weldra een royale brug over (*nu direct na viaduct over A1*). Wij zijn op de plaats waar eenmaal

Hoog-Bussum heeft gestaan. Na een wandeling door de bossen met zeldzaam zwaar en gaaf geboomte gaan we over Krailoo terug, door het akkerland van de Eng (*nu Bussum Oostereng*). Weldra staan we weer in het oude dorp en na wat eau de cologne gekocht te hebben, die in de Bussumsche reukwaterfabriek is vervaardigd, spoeden we ons naar het station.

DOOR KLAAS OOSTEROM BEKORT ARTIKEL VAN A.D.B. UIT DE BUSSUMSCHE COURANT VAN 22 AUGUSTUS 1931.
FOTO'S: COLL. HKB



De Rozenboom in 1910.



De Gooische Boer.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historishekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl