

# Uit de Bussumse Historie 5 nov 2014

## Uit de Bussumse Historie Honderd jaar geleden. November 1914

De eerste schok van het uitbreken van de oorlog is voorbij. Men heeft natuurlijk dan ook nog geen idee hoe lang, hoe uitgebreid en hoe verschrikkelijk de strijd zal gaan worden.

Bussum is in november 1914 door de mobilisatie van vele mannen flink ontregeld. Werk blijft liggen en bij menig gezin ontbreekt de kostwinner. Op bevel van het militaire gezag is in de Bussummervaart een dam opgeworpen, die verbinding met de Bussumse haven is geblokkeerd. Burgemeester s' Jacob kondigt de eerste rantsoenering van levensmiddelen af (meel en brood).

Zeker na de val van de stad Antwerpen (op 10 oktober) komt een vluchtelingenstroom uit België op gang die tot enorme proporties uitgroeit. In Den Haag wordt een Nationaal Steuncomité opgericht met

Bussumsche Voetbalvereniging „ALLEN WEERBAAR“.

**ZONDAG 8 NOVEMBER**

speelt  
**Allen Weerbaar I**  
voor de N. V. B. Competitie,  
op haar terrein tegen  
**'T GOOI I.**

Toegang Tribune 35 cent, 1ste Rang 25 cent,  
2de Rang 10 cent. - Aanvang 2 uur.

25 pct. van de ontvangsten zal worden afgedragen aan het plaatselijk steuncomité te Bussum.

Militairen bezuden den rang van Ouderofficier hebben vrijen toegang.

vele lokale afdelingen om de Belgische mannen, vrouwen en kinderen te helpen. In Bussum wordt een aantal verenigingsgebouwen ingericht als noodopvang. Ook huurt het plaatselijke steuncomité een pension in Het Spiegel waar gezinnen worden ondergebracht. Bij juffrouw P.L. Schouten op de Nieuwe 's Gravelandseweg 10. Als de rust lijkt te zijn teruggekeerd keren veel vluchtelingen te-

rug naar België. Een deel blijft achter en wordt elders in opvangkampen gehuisvest. In de Bussumse kranten verschijnen in november de eerste bedankbrieven.

En het leven herneemt zich, met een groot aantal noodgedwongen beperkingen. Er wordt gevoetbald. De populaire zanger Pisuise treedt op in het dorp. Maar zonder zijn vaste pianist.

HANS JONKER



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historischekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl

— Gisterochtend zijn weer 115 Belgische vluchtelingen met den trein van 10.28 uit deze gemeente vertrokken en naar het kamp te Elburg-Oldosbroek overgebracht. Aan het station werden ze uitgelidde gedaan door den burgemeester en verschillende dames en heren van het comité. Bij het vertrek van den trein werd van weerszijden zooling mogelijk gearmd. Het St. Josephgebouw en het verenigingsgebouw aan de St. Vinstraat zijn nu geheel otruimd, zodat de werkzaamheden der meisjes- en jongenspatronaten weer onbelemmerd kunnen doorgaan. Het St. Josephgebouw zal nu door de spijkokerij in gebruik worden genomen. Thans vertoeven in deze gemeente nog slechts een 40-tal Belgische vluchtelingen in het pension van mej. Schouten.

Concertbureau MAX VAN GELDER -:- Amsterdam.

**Concertzaal „NOVUM“ Bussum**

DINSDAG 8 DECEMBER 1914, 8 UUR

**JEAN LOUIS PISUISSE**

De beroemde zanger van het „LEVENSLIED“.

Nieuw repertoire van Fransche liederen, nieuwe Duitse- en Nederl. liederen en voordrachten. Oude en nieuwe Engelsche „Ballads“.

Aan de vleugel (tijdens het onder de wapenen zijn van den heer BLOKZIJL)

**JAN HEMING.**

Entrée: Fr. Balcon en Stalls f 1.25, Parquet f 1.-, Parterre f 0.75.

Kaartverkoop en plaatsbespreken dagelijks van 10 tot 12 uur.

Berdux Concertvleugel uit het magazijn van Scheemakers, Kerckstr., alhier.

Antwerpen, den 3 November 1914.

Aan de Heeren  
van het Steun-Comiteit.

Ik moet U melden, alsdat wij in Antwerpen, goed en in volle gezondheid, zijn aangekomen.

In naam mijner familie moet ik U bedanken, hartelijk bedanken, voor de goedheid en de gastvrijheid, die U ons verleent hebt wanneer wij op Hollandsch grondgebied terecht kwamen. Ik hoop, Mijnheeren, wanneer wij nog eens moesten de vlucht nemen, of dat wij nog altijd mogen wederkeeren. Nogmaals dank, duizendmaal dank, voor de opoffering en moeite die U allen getroost hebt om ons te herbergen en een onderdak te geven.

Aanvaardt Mijnheeren, eenen hartelijken en warmen handdruk van ons allen uit Antwerpen en doet in naam mijner vrouw de complimenten aan Juffrouw B. Ook moet ik U nog melden, Mijnheeren, dat ik zeker een dag of acht noodig heb om naar de verwoesting te gaan kijken en ik hoop alsdat U het mij niet ten kwade zult nemen dat ik U nog zoo terstond niet kon schrijven.

Ontvangt de beste groeten van  
De Familie Biesemans.