

## Uit de Bussumse Historie

### Pro Musica

Op 17 november bestaat de Bussumse koorvereniging Pro Musica (Voor de muziek) 71 jaar. In 2013 werd het 70-jarig jubileum gevierd met een concert in de Wilhelminakerk. Het werd dus in het donkere oorlogsjaar 1943 opgericht en heette de eerste jaren het Bussums Variatie-Koor.

In de jaren daarvoor begon Lex Karsemeijer (1912-1991) met een achtergrondkoor van het toneelgezelschap De Bussumsche Spelers. Dit gezelschap heette eerst het Christelijk Reciteerclub Beatrix, maar moest in 1941 op last van de Duitse bezetter de naam veranderen. Eigenlijk was zijn broer Rudolf de

muzikale man in het gezin Karsemeijer. Die was in de jaren 30 al koordirigent in Bussum en componist. Lex was een uitstekende tenor. Tijdens de bezettingsperiode schreven de broers samen een musical, waarvoor bij de uitvoering een koor nodig was. Lex was ook regisseur bij de toneelgroep en zo kwam hij er toe een koor op te richten. Vooral na de oorlog maakte het koor furore. Lex trok goede solisten aan zoals Grè Brouwenstijn, Jo Vincent, Aafje Heynis en Aukje Karsemeijer-de Jong, de vrouw van Rudolf. Radio-optredens van het koor (vooral N.C.R.V.) en grammofoonplaten werden er gemaakt. Het repertoire was lichte en licht-klassieke muziek.

Een koor die dat beide deed was nieuw in die tijd. Toen de televisie kwam, kwam het koor ook regelmatig op het scherm. Het gezin woonde Eslaan 3 in Bussum. Samen met zijn vrouw Mies had Lex ook nog het zeer populaire meisjeskoor Sweet Sixteen (1952-1972).



Lex Karsemeijer.

Lex trad in 1978, enige jaren na het overlijden van zijn vrouw, af als leider van Pro Musica. Lex wilde niet dat de naam onder zijn opvolger gehandhaafd werd. Vijfendertig jaar was Lex aan het koor verbonden geweest. In 1983 mocht de naam terugkomen en kon men



Lex en Mies Karsemeijer en koorleden met de gouden plaat in 1968.

weer over zijn muziek en arrangementen beschikken. Dat was vooral te danken aan Jean-Marie(Sam) ten Velden die het koor weer de vertrouwde Pro Musicasound teruggaf. Onder deze dirigent, die tot 2013, dus 30 jaar zou blijven, gaf Pro Musica vele concerten in binnen- en buitenland en werden er diverse cd's uitgebracht. Door een conflict kwam er in 2013 een einde aan het tijdperk Sam ten Velden. Nu leidt Michel van Laarhoven het koor.

KLAAS OOSTEROM  
BRON EN FOTO'S: ARCHIEF PRO MUSICA



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)  
[hist.kring.bussum@planet.nl](http://hist.kring.bussum@planet.nl)



Pro Musica in vol ornaat.