

Uit de Bussumse Historie

100 jaar Albert Heijn in Bussum

Het is 1914. Er zijn al zo'n vijftig filialen van het Zaanse kruideniersbedrijf, als Albert Heijn een stuk grond koopt op de hoek van de Kapelstraat en de Havenstraat. In die tijd een toplocatie in het Bussumse centrum, op het kruispunt van twee drukke winkelstraten. Opmerkelijk is dat het Albert Heijn persoonlijk

is (kooptman te Zaandam) die eigenaar van de grond wordt en de benodigde papieren voor de bouw van een woon-winkelpand ondertekent.

In de zomer van 1914 is het pand Havenstraat 21 klaar en opent de kruidenierswinkel. Uiteraard met toonbankverkoop. Tot in de zesti-

ger jaren zal Albert Heijn op deze locatie gevestigd zijn. Dan is het niet meer mogelijk om de modernisering binnen het grootwinkelbedrijf op deze plek te realiseren. Op de hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat (nu Scapino) opent het concern een grote zelfbedieningszaak.

Velen kennen het voormalige Al-



Vergunningaanvraag, getekend door Albert Heijn zelf.



Albert Heijn winkel geheel links.

bert Heijnfiliaal aan de Havenstraat als Blommesteyn, kantoorartikelen. Nu heeft Schoonenberg (hoorapparaten) er een winkel.

HANS JONKER



Het pand nu.



Voorgevel winkel

 **Historische Kring Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
 Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl