

Uit de Bussumse Historie

100 jaar leeszaal en bibliotheek

De Historische Kring geeft een historische Special uit: 100 jaar Openbare Leeszaal en Bibliotheek Naarden-Bussum. Met interviews en historisch materiaal in woord en beeld.

Welke rol speelde de leeszaal en bibliotheek aan de Generaal de la Reylaan 12 in de samenleving een eeuw geleden? Een heel andere dan nú! Honderd jaar geleden bezocht vooral de verlichte elite uit Naarden en Bussum de leeszaal. En dan vooral de heren, die de Courant kwamen lezen en er men-

sen uit hun eigen milieu ontmoetten. De elite: ontwikkeld, welgesteld, vrijzinnig! Diverse andere bevolkingsgroepen kwamen er niet.

Zoals rooms-katholieken, en niet alleen die uit de eenvoudige milieus. Boeken konden gevaarlijk zijn, volgens de kerk. Ze konden je van het geloof afhouden of afbrengen. Later kwam er dan ook een katholieke bibliotheek, waar een streng aanschafbeleid werd gehanteerd. Orthodox hervormden en gereformeerden kwamen honderd



Versiering boven de ingang.

jaar geleden ook niet naar de openbare leeszaal. Doorgaans lazen zij stichtelijk leetuur, die binnen de eigen kring rondging of theologische boeken. Boeken met vloekwoorden of boeken die het darwinisme, spiritisme of socialisme propageerden waren taboe in die kringen. Diverse kerken hadden voor hun jeugd een eigen boekuitleen. Mensen die op zoek waren naar Realistische leetuur en tijdschriften, dat wil zeggen pornografisch of ondeugend waren, konden daarvoor niet terecht in de openbare leeszaal, want die waren er niet. Daarvoor moest men naar particuliere, commerciële boekuitleners, die er in Bussum ook waren. Daar werden dit soort boeken, zo nodig onder de toonbank verstrekt. Er is veel veranderd in een eeuw tijd. Vandaag de dag kunnen en mogen we zelf keuzes maken.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl



Het Bussums Historisch Tijdschrift nr. 3 2014 is gewijd aan 100 jaar leeszaal en bibliotheek. Met een verhaal over de eerste bibliothecaresse, Verder interviews met mevrouw Truus van den Pol, directeur van 1966 tot 1989, en met de huidige directeur Barend Eikelenboom. Ook de RK-leeszaal en de particuliere uitleenbibliotheken komen ter sprake. In een oudere Bussumer vertelt van zijn leesavonturen als jongetje van twaalf.

Leden (€ 15 per jaar) krijgen het tijdschrift thuis in de bus. Losse nummers zijn voor € 7,50 te koop bij de HKB (nu in de rechter lage vleugel van het station!), bij boekhandel Los en boekhandel Bruna.



Heren aan de leestafel (foto uit 1935).