

Uit de Bussumse Historie

Aaltje Noordewier

Fietsend door Bussum beland je soms ongemerkt op de Aaltje Noordewierlaan, een lange rechte straat in Bussum-Zuid, die aan het einde toch nog een bocht maakt. Gaandeweg vraag je af: Wie was toch die Aaltje Noordewier?



Aaltje Noordewier-Reddingius

Aaltje Noordewier blijkt niet te worden genoemd in de bundel *Onvergetelijke Bussumers!* Daarentegen vermeldt het boekwerk: In Bussum hebben de straten na-

Aaltje (Alida Nassau) Noordewier-Reddingius. Deurne 1-9-1868 Hilversum 6-9-1949. Nederlands sopraan, zij was lange tijd Nederlands meest gevierde oratoriumzangeres.

Aaltje was een telg uit het geslacht Reddingius. Haar vader Wibrandus Reddingius was hervormd predikant in het overwe-

gend katholieke Brabantse Deurne. De familie Reddingius staat vermeld in het *Blauwe Boekje* van het *Nederlands Patriciaat* en een lijst van vooraanstaande

tot 1890 volgde Aaltje een pianoopleiding aan het Amsterdamsch Conservatorium, maar al spoedig stapte ze over naar de opleiding zang. Vanaf 1893 nam haar carrière als oratoriumzangeres, zowel in binnen- als buitenland, een grote vlucht. In haar tijd was de belangrijkste Bach-vertolkster en vaste gast bij de jaarlijkse uitvoe-

ringen van de *Matthäus Passion* in het Amsterdamse Concertgebouw onder leiding van Willem Mengelberg.

In 1893 trouwde ze met classicus

wier, die zich na een aanvankelijk leraarschap voornamelijk toelegde op de schilderkunst. In 1898 vestigden zij zich in Hilversum, waar hun villa aan de Beethovenlaan de naam *Klein Deurne* kreeg. Het echtpaar Noordewier-Reddingius kreeg twee zonen: Hendrik Jan (1894-1968), die naar de Verenigde Staten emi-



Aaltje Noordewierlaan (Coll. HKB)



Grafsteen Nieuwe Algemene Begraafplaats Hilversum

greerde en de jonggestorven Michiel (1903-1930), die fluitist was in het Concertgebouworkest. In de jaren dertig trok Aaltje zich

na leidde zij als gerenommeerd zangpedagoge nog vele zangers en zangeressen op. Eén van haar laatste leerlingen was Aafje Heynis. Aaltje Noordewier-Reddingius overleed in 1949, een jaar later overleed haar echtgenoot. Beiden zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift in Hilversum. Tijdens haar leven werd ze geëerd met vele onderscheidingen, haar naam is ook bijgeschreven in het *Gulden Boek* van de gemeente Hilver-

sum.

sumer, is ze door de naar haar vernoemde laan toch onvergetelijk geworden: in Bussum.

TEKST: BEN KONING

 **Historische Kring
Bussum**

Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl