



Bob Gazan



Jan Gazan

Willem Johannes "Bob" Gazan

Bob Gazan werd op 9 augustus 1919 geboren. Hij groeide op in Bussum en kwam in 1932 op het Christelijk Lyceum. Hier volgde hij de H.B.S.-A opleiding en deed in 1939 eindexamen. Na de school ging hij bij zijn vader in de zaak werken, die een groothandel in tabak had.

Mei 1940 vocht hij als korporaal der artillerie op de Grebbelinie. Uit verontwaardiging over de inval van de Duitsers ging hij verzetswerk doen. In Bussum opereerde hij met een groep die zich met wapens bezig hield.

BOD was bevriend met Jan Kievits die tweede luitenant was. Jan Kievits moest zich melden in Engeland om van daaruit naar Nederlands-Indië te gaan. Samen bedachten zij het plan om met een 12-voets jol naar Engeland over te steken. Een 12-voets jol is een open zeilbootje van 3,60 meter lang met een gaffelzeil. De broers Gazan hadden zo'n bootje in Loosdrecht. Bob Gazan en Jan Kievits brachten dat bootje van Loosdrecht naar Krommenie. In Krommenie werden zij geholpen door de heer Barends bij de voorbereiding van de reis naar Engeland en gedrieën maakten zij de boot zeewaardig. Er werd een kompas ingebouwd, de kuipwanden werden verhoogd en de zeilen met Oost-Indische inkt zwart gemaakt zodat ze op zee niet zo snel door de Duitsers zouden worden opgemerkt. De heer Barends had veel ervaring met de uitrusting van boten.

Vanaf Krommenie werd het bootje door het Alkmaardermeer en het Noordhollandskanaal naar de Hondsbossche Zeewering gebracht. Bij Petten loopt een zijkanaal van het Noordhollandskanaal naar de dijk. Achter de dijk werd de jol met de hulp van J.C. Pelles, een boer, uit het water getild en over de dijk gedragen. De heer J.C. Pelles was zeer bedreven in het over de dijk zetten van boten. Zijn organisatie tilde zelfs jachten met behulp van paard en wagen de dijk over. Dit was een spannende zaak want om het half uur kwam er een Duitse patrouille uit Callantsoog langs. Het verhaal gaat dat het verzet geholpen werd door twee Duitse soldaten die later, toen zij ontdekt waren, werden doodgeschoten.

Bob Gazan en Jan Kievits zijn 2 juni 1941 vertrokken naar Engeland. Daar zijn ze niet aangekomen. De marine vermeldt bij navraag dat van Jan Kievits staat opgetekend dat hij op zee is verdronken.



12-voets jol. Bootje waarmee Bob Gazan en Jan Kievits van Petten op 2 juni 1941 naar Engeland wilden zeilen.

Na de oorlog meldde de vader van Bob Gazan dat zijn zoon in september 1942 op de vlucht over zee bij Perpignan in Zuid-Frankrijk was doodgeschoten. Dit verhaal kan zo niet kloppen. September 1942 had de Vichy-regering, die met de Duitsers collaboreerde, nog de macht in Perpignan. November 1942 namen de Duitsers de macht over. De vraag is ook: Waar was Bob Gazan tussen juni 1941 en september 1942? Het vreemde is wel dat zijn naam voorkomt op een erelijst van de begraafplaats van Orry-la Ville, een stadje ten noorden van Parijs. Het is tot nu toe een groot raadsel wat er gebeurd is.

Jan Gazan, de broer van Bob, heeft na het vertrek van zijn broer, het verzetswerk voortgezet. De groep Gazan wordt in officiële stukken en verslagen over de Vliegende Brigade van Joop Klempner en Herman Ruijs genoemd.



<i>lengte</i>	3.66 m
<i>breedte</i>	1.40 m
<i>diepgang met zwaard</i>	0.95 m
<i>zeilopp.</i>	9.30 m ²
<i>gewicht circa</i>	155 kg

Tekening van 12-voets jol

Tekening van Bob Gazan, 12 jaar oud,
van hun huis Gooilanscheweg 20, Bussum

