

Jan Bottema, geboren in Friesland op 21-7-1908 bezocht o.m. de Zeevaartschool in Harlingen. kwam bij de K.P.M., verbleef geruime tijd in Ned. Indië, behaalde het diploma eerste stuurman, was reserve-officier bij de marine en trad eind 1938 bij de marine in vaste dienst. In 1940 kwam het echtpaar Bottema uit Den Helder naar Bussum. Kort na de capitulatie kwam de heer Bottema in het verzet, was actief op veel terreinen, maar in het bijzonder in de sector voedselvoorziening voor onderduikers. Hij reisde daarvoor het hele land door.

In mei 1941 werd hij met vele andere officieren gevangen genomen. Bottema sprong bij Hengelo uit de trein en dook onder. Ruim 2½ jaar heeft hij daarna zijn illegale werk kunnen voortzetten. Op 4 november 1944 werd hij aangehouden terwijl hij een lading overalls voor de B.S. vervoerde en aan de Weteringschans gevangen gezet. Vijf gevangenen, onder wie Jan Bottema, werden op 17 december 1944 gefusilleerd als represaille voor het feit, dat bij Wormerveer een schip met materiaal voor de Duitsers tot zinken was gebracht.