



EXPOSITIE 'BUSSUM 1923'

Honderd jaar terug in de tijd

Enkele weken geleden bespraken we op deze plek het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Bussum.

Ter gelegenheid van dit achtste lustrum organiseert de HKB in de maand september in de kapel van Mariënborg een tentoonstelling over het Bussum van honderd jaar geleden: 1923.

Regeringsjubileum

1923 was het jaar waarin, zoals we ook al schreven, het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in heel Nederland, en zeker ook in Bussum, uitbundig werd gevierd. Van die Bussumse viering is in opdracht van Bioscoop Novum aan de Vlietlaan een (stomme) film van een kwartier

gemaakt. Een prachtig aanknopingspunt om een beeld te schetsen van het Bussum in die dagen.

Pasfoto's

Een andere aanknopingspunt is de vondst in het gemeentearchief van een enorme collectie van wel zesduizend pasfoto's van inwoners van Bussum, die gezamenlijk een dwarsdoorsnede van de Bussumse bevolking vormen, jong en oud, rijk en arm, bekend en onbekend.

Deze twee onderwerpen vormen het uitgangspunt voor de tentoonstelling in Mariënborg. Uiteraard zijn daar het filmpje en het fotoboek te zien. Misschien herkent u familieleden of oude bekenden! Maar het belangrijkste doel van de expositie is een beeld te schetsen



■ Klooster/pensionaat Mariënborg aan de Brinklaan.

van het leven in het Bussum van die dagen.

Tal van onderwerpen komen in woord en beeld aan de orde: de plattegrond van Bussum, winkels, kerken, scholen, sport en spel, film en amusement, architectuur en architecten, boeren en villabewoners, mode en vrouwenemancipatie.

'Laatste kans om de kapel van Mariënborg te bekijken'

Kaart van 1924

Bussum had destijds zo'n twintigduizend inwoners en was ook wat de bebouwing betreft aanzienlijk kleiner dan nu. Op de kaart uit 1924 ontbreken de Ceintuurbaan en de Wester- en de Oostereng, maar ook het grootste deel van het Brediuskwartier en bijna alle bebouwing ten zuiden van de Huijzerweg. Het schootveld van de vesting Naarden was nog geheel onbebouwd. Er was schoorvoetend een begin gemaakt met sociale woningbouw in het katholieke St. Jozefpark, het protestantse Oosterpad en in de socialistische



■ Ook de doopsgezinde kerk aan de Wladimirlaan werd in 1923 geopend. Het werd toen 'Huis ter Vermaning' genoemd.

Godelindebuurt. Het Eendrachtspark staat gepland, maar alleen de School met de Bijbel (later de Paulusschool genoemd) is in 1923 al gerealiseerd.

Kerken en bioscopen

De kerk speelde een belangrijke rol in het leven van de Bussumers. Vóór 1920 waren er al een katholieke en een handvol protestantse kerken. Maar dat was blijkbaar niet genoeg: in 1921 werd de katholieke Koepelkerk geopend, in 1923 de doopsgezinde kerk aan de

Wladimirlaan, in 1925 de Spiegelkerk en in 1926 de Wilhelmakerk. Maar Bussum ging ook graag naar de film; er waren wel drie bioscopen.

Expositie

Kom dus kijken. De expositie wordt geopend op zaterdag 2 september om 12.00 uur. Daarna is hij nog te zien op zondag 3 september en op zaterdag 9, 16 en 23 september, steeds van 12.00 tot 16.00 uur. Het is ook de laatste kans om de kapel van Mariënborg te bekijken, want na september begint de grote verbouwing.



■ De School met de Bijbel werd in 1923 geopend. Later omgedoopt in Paulusschool en thans kinderdagverblijf De Bommelburcht.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvchhistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



De wereld in zwart-wit (of sepia)

De wereld van honderd jaar geleden ontvouwt zich aan ons via oude foto's en filmbeelden als een zwart-witte wereld. De werkelijkheid was natuurlijk anders. Hoe kleurrijk de wereld van toen was, kunt u de komende septembermaand zien op de HKB-jubileumexpositie 'Bussum 1923: 100 jaar terug in de tijd!' in de kapel van klooster Mariënborg te Bussum. Op de achtergrond van deze foto met toerende dames zien we de Bussumer watertoren.

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



■ De kapel op de eerste verdieping van het klooster, waar de tentoonstelling te zien zal zijn.