

MAALDERIJ VAN 1742 TOT 1970

## Boerenbond of Coöperatie de Eendracht te Muiden

Vroeger was de Herengracht Zuid een bedrijvig stukje Muiden. Je had de zoutfabriek Bouvy op het Keeteind, maar eerder op de gracht – nu nummer 78 – zat een maalderij: Coöperatie De Eendracht. In de volksmond doorgaans aangeduid als de Boerenbond.

In 1742 richtte Claas Jansz van Laar zich tot de Burgemeesteren der Steede Muiden "om hier binnen deze stad een grutterij te maken". De grutterij kwam in het pand Herengracht nummer 78. Op een oude foto zien we een grutterswinkeltje met boven de deur een mooi bord met een afbeelding van een Rosmolen. Van Laar had

een nieuwe 'rosmolen' gebouwd: een molen die door een paard werd aangedreven. Dit mooie bord hangt nu in het kantoor van de HKSM.

### Zuiggasmotor

Rond de eeuwwisseling verving eigenaar Arend van Veeren de oude grutmolen met paardaandrijving door een installatie met een zuiggasmotor en twee maalstoelen. Hiermee kon in minder tijd meer gemalen worden.

### Coöperatie

In februari 1917 richtten de boeren in Muiden een coöperatie op, omdat een coöperatie sterker stond in onderhandelingen met



■ De Herengracht bij de Sluis, waar de maalderij te vinden was.

elektrische aandrijving. Door de Tweede Wereldoorlog ontstonden er problemen. Doordat er geen invoer van voedergranen was, moest men zich beperken tot de handel in hooi, pulp en voederbieten.

### Eind maalderij

In begin 1970 besloot men de productie te staken en zich toe te leggen op de goedlopende winkelverkoop. Het pand aan de Herengracht werd verkocht. De grutterij had afgedaan. In 1981 werd de winkel overgedaan aan de Welkoop-organisatie en de Welkoopwinkel hield het er elf jaar vol. Zowel aan de Herengracht als aan de Kloosterstraat en op de locatie van de Welkoopwinkel staan nu woningen.

### Bronnen:

S.C.van Diest: Cooperatie De Eendracht. Uitg. HKSM.1993  
Villa Amuda maart 1993, Villa Amuda sept. 2022.

Ayla Blüm



■ Het bord met de rosmolen.

afnemers dan individuele boeren. Tegelijk richtten ze ook een coöperatieve boerenleenbank op, waar de huidige bank in Muiden uit voortkomt. Arend van Veeren verkocht zijn maalderij aan de Coöperatie.

Vrijwel tegelijkertijd was ook in Muiderberg een coöperatie opgericht en uiteraard kwam de gedachte van samenwerking of

het graan uit de schepen die in de Vecht lagen.

### Pakhuis

In 1937 werd besloten het woonhuis te slopen en op deze grond een pakhuis te bouwen. In 1939 werd de derde maalderij geopend met een menginstallatie met

### Op 21 maart werd de oprichtingsakte van de coöperatie getekend.

opgaan in één coöperatie aan de orde. Het ging niet door, want de boeren uit Muiderberg en Naarden stichtten een eigen maalderij aan de Naardervaart tussen de Hakkelaarsbrug en Naarden.

### Alleen verder

Muiden ging alleen verder. Notaris Snel uit Weesp maakte de oprichtingsakte en op 21 maart 1917 werd deze getekend door 25 leden. De publicatie in de Staatscourant was op 2 mei 1917. De naam werd: Coöperatieve Vereniging tot in en verkoop en malen van veevoeder De Eendracht. Het bestuur bestond uit de heren Dros, Kraaij, Van Nes, Regtuyt, Nell, Griffioen en De Nooy, alle zeer bekende namen in Muiden.

### Aanpassingen

In de loop der jaren werd het pand twee keer aangepast. In 1922 kwam er een doorgang naar de achtergelegen maalderij. Hiervoor werd van het rechter winkelraam een poort gemaakt en later werd in de gevel een doorgang gemaakt en kwam er een smalspoor over de Herengracht naar de Vechtwal. Ook werden er twee buizen gelegd, één wat dieper ondergronds voor het koelwater van de machine en één net onder straatniveau voor het zuigen van



■ De Welkoop aan de Kloosterstraat.

### UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### En hengelen maar!

Op de foto (uit 1946) zien we leden van de Forensen-Kampeersclub 't Gooi in de weer met hengels en plastic vissen. Deze club van bewoners van zomerhuisjes op kampeerterrein De Franse Kamp organiseerde allerhande activiteiten voor de leden: bingo-avonden, een biertapwedstrijd en zelfs een sigarenrookwedstrijd! De huisjesbewoners kwamen vooral uit Amsterdam, maar ook uit bijvoorbeeld Putten, Den Helder en plaatsen uit het Gooi. FOTO: COLLECTIE WINTHORST



■ De maalderij aan de Kerkachterstraat, de huidige Kloosterstraat.