

Uit de Bussumse Historie

Bussum helpt Watersnoodslachtoffers



De Bussumsche Courant pakte groot uit op 2 februari 1953, de maandag na de vernietigende stormramp die delen van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden teisterde. Een comité zamelde goederen in, tweehonderd collectanten gingen de deuren langs, middenstanders gingen voor de slachtoffers aan het werk. Er was even discussie of geld niet beter via de kerken ingezameld kon worden. Kleding, dekens en schoeisel werden door het U.V.V. (Unie van vrouwelijke vrijwilligers) bij de burgers thuis opgehaald. Of men kon ze afleveren bij het gebouw der Doopsgezinden, de Jeugdkapel aan de Meentweg, de dames De Bruyne en Van der Burg of bij de koffiekamer van de pastorie van de Heilig Hartkerk.



Een beeld uit het rampgebied (Arch. Rott.Dagblad).

In de Vredekerk, Wilhelminakerk en Spieghelkerk werden op woensdagavond 4 februari bidstonden gehouden en in de St. Vituskerk, Mariakerk en Heilig Hartkerk werden de dag daarop Heilige Requiemmissen opgedragen.

De krant deed verslag van het brengen van de hulpgoederen. "Met gejuich en handengezwaai is de Bussumse hulpcolonne vanmorgen om 9 uur, na een etmaal rijden, in Middelburg gearriveerd. Gisteravond waren de 22

tot berstens vol toe met kleding, schoeisel en dekens gevulde wagens door honderden Bussumers uitgeleide gedaan. De hele nacht heeft de karavaan doorgereden, eerst naar het Zuiden van ons land, dan door het nachtelijk België om bij de dageraad Zeeland te bereiken. Het meer dan één kilometer lange konvooi werd in het Zeeuwse land hartelijk ontvangen. Onderweg deden zich wat moeilijkheden voor. Het konvooi verdwaalde in het Belgische plaatsje Maldegem en een deel kwam in het Belgische gehucht Middelburg terecht. Bij

Breskens stak men per pont over naar Vlissingen.

Vermoeid en slaperig keerden de ruim 40 Bussumse chauffeurs enkele dagen later weer terug. 620 kilometer telde de lange rit van naastenliefde."

KLAAS OOSTEROM

