

Bussum

uit: de kome

nieuws 1/11/67

zoals ik het gekend heb. Rg 6047

Het oude politiebureau, thans o.a. consultatiebureau voor de bestrijding van T.B.C., was vroeger de villa van de heer Albert Heyn Sr.

Op de plaats, waar nu de "Vredekerk" staat, stond vroeger villa "Veldheim". Omstreeks 1914 werd deze afgebroken en verrees daar de kerk. De Veldheimerlaan dankt haar naam aan deze afgebroken villa.

Zo ongeveer waar nu het postkantoor staat, stond vroeger de villa van de troubadour Clinge Doorenbos, de liedjeszanger die thans in villa "de Clinge" aan de Amersfoortsestraatweg woont. Hij was de zoon van Dr. Clinge Doorenbos, vroeger een

heel bekende arts in Bussum. Deze woonde in een villa, welke stond, waar nu de winkels aan de westzijde van de Huizerweg staan, hoek Huizerweg/Poststraat.

Zo langzamerhand zijn we zo'n beetje in het centrum aangekomen en gaan we de Landstraat maar eens in. Aan uw linkerhand vindt u het gebouw van de N.T.S.; dat was vroeger een openbare school, n.l. de Kon. Willemschool. Deze school droeg vroeger in de volksmond de naam van "klompenschool". Gedurende de mobilisatie 1914-1918 was daar ook in gevestigd het distributiekantoor. Verderop stonden aan de linkerzijde een tweetal boerderijen en wel tussen de Korte Landstraat - vroeger "Baaienrokkenbuurt" geheten - en slagerij Mei. Ook deze hebben het veld moeten ruimen voor de tegenwoordige winkelhuizen. Tegenover slagerij Mei vindt u nog een boerderij, hoewel daar wel 't een en ander is van verdwenen. Dit was de boerderij van Krijnen, in de wandeling geheten "Tymen Poep". Dit was een kleine dikke boer. Fietsen deed hij niet en als hij met zijn zoon ergens heen moest, wel dan werd hij voor op de bagagedrager van de transportfiets van zijn zoon geplaatst en zo ging het Bussum door. Een vermakelijk gezicht.

De Landstraat verder uitgaande kwamen we aan het einde daarvan, zo ongeveer waar nu het gemeentemagazijn is, aan de zgn. "Bleekershoek". Daar stonden enkele wasserijtjes, zoals er ook nog een heeft gestaan op de hoek van de Brinklaan/de Genestetlaan, nu het tegenwoordige raadhuissterrein.

De villa, thans kantoor, van de rubberfabriek "Wittenburg", vlak achter het raadhuis, was vroeger het rijksbelastingkantoor.

De Brediusdam was vroeger een ophaalbrug. Deze werd bediend door een brugwachter. Deze functie werd vroeger o.m. uitgeoefend door een zekere Schreuder, bijgenaamd "het laddertje". Deze naam dankte hij aan het feit, dat hij in vroeger dagen lantaarnschoonmaker was, d.w.z. hij moest voor nieuwe gaskousjes zorgen en bovendien de lantaarnkappen "wassen". Om dat te kunnen doen moest hij altijd een laddertje bij zich hebben en daar sjouwde hij dan mee door Bussum.

Tegenover de Nieuwe Englaan was een voetgangersbrugje met aan weerszijden een hoge trap. Als men als voetganger b.v. naar het station moest en lang moest wachten voor de opgehaalde brug, dan kon men door even terug te lopen de voetgangersbrug nemen. Deze brug



pracht speelplaats was voor de jeugd; elk schip dat er onder door voer, was een mikpunt voor ons. Wie maar het hardst kon spugen op zo'n schip, die was de man.

Als havenmeester deed toen dienst een zekere Hibender, een oud-konstabel van de marine; ook al zo'n zwaar besnorde magistrale figuur. Als die je te pakken kreeg, nu dan was je nog niet jarig. Natuurlijk werd op het haventerrein veel kattedwaad uitgevoerd. Er werden n.l. alle soorten goederen gelost; van kisten met koek enz. van Verkade tot aan stenen, grint, zand, rioolbuizen enz. toe. En wat was er nu niet mooier dan om b.v. van

- 11 -

die stenen torens en hutten te bouwen en in de rioolbuizen verstopperijtje te spelen, soms met alle gevolgen van dien. Er viel heus wel eens wat in duigen. En kleerscheuren enz. werden menigmaal, ten spijt van onze moeders, opgelopen.

Gaan we nu via de oude Veerkamp, later Wilhelminaplantsoen genaamd, dat alleen maar bestond uit een rechthoekige grasvlakte, met kruislings paden er door heen - een weidse naam voor degenen, die het als zodanig hebben gekend - en nu parkeerplaats tegenover de Wilhelminakerk - naar de Kapelstraat, waar ook nog een boerderij heeft gestaan, n.l. die van Hein de Jong, bijgenaamd "de lachende moor". Deze was gelegen, ongeveer waar nu de percelen nr. 9 en 11 staan. Deze boerderij heb ik nog in vlammen zien opgaan. Een reuze fik!

De "Irene-studio" was vroeger de Ned.Herv.Kerk. Nadat dit gebouw als kerk was verlaten heeft het nog dienst gedaan voor velerlei doeleinden. O.a. heeft het ook nog gediend als overdekte markt en later weer als Amsterdamsche Manufacturenhandel.

Volgen we de Kapelstraat verder in zuidelijke richting, dan komen wij op de Laarderweg, waar op de hoek van de Prinsstraat nog enkel boerderijen hebben gestaan. Ik meen, dat die, welke op de hoek van deze straat heeft gestaan, ook door brand is verwoest.

Aan het einde van de Laarderweg was vroeger het woonwagenkamp, dat eerst was gelegen op het terrein van het nieuwe gedeelte van de alg.begraafplaats. Daarvoor was dat terrein het voetbalveld van A.W., toen spelende in de tweede klasse van de N.V.B.. Vergane glorie echter. Het gebeurde nog wel eens, dat tijdens een wedstrijd de rust op de algemene begraafplaats werd verstoord, doordat er ballen over de omheining gingen.

Ook hebben destijds aan het eind van de Laarderweg een aantal houten noodwoningen gestaan, welke later, omdat een andere behuizing dan de normale de overhand kreeg, in de fik moesten worden gestoken.

(wordt vervolgd)

J.J. Collet.