



VAN UITSPANNING TOT HOTEL-RESTAURANT

Herberg De Gooische Boer was in trek bij jong en oud

In de boerderij aan de Amersfoortsestraatweg (destijds Naarderstraatweg geheten) bij de tolboom aan het eind van de Huizerweg is waarschijnlijk in 1816 de herberg De Gooische Boer begonnen. In 1867 kocht Chris Hanou uit Laren de herberg, die inmiddels een gewilde bestemming was voor wandelaars uit Bussum en voor reizigers die met de sjees, de diligence of de vélocipède (fiets) onderweg waren. De herberg bevond zich destijds nog op Hilversums grondgebied.

Speeltuín

Vanaf 1881 werd het er drukker, doordat De Gooische Boer een halteplaats werd voor de Gooische Stoomtram. In 1893 en 1894 kocht Hanou stukken grond aan de overkant van de Huizerweg en vestigde daar een 'overtuin' met een extra terras en een grote speeltuin. Dat verhoogde de aantrekkingskracht van de uitspanning en zorgde ervoor dat De Gooische Boer een gewild doel werd voor schoolreis-

jes. In 1902 ruilden Hilversum en Bussum stukken grond en kwam het café binnen Bussums grenzen te liggen.

Talrijke bezoekers

Er kwamen talrijke bezoekers naar de uitspanning, waaronder grote groepen kinderen. Kelner Meyer, die vanaf 1910 aan het bedrijf verbonden was, vertelde in 1938: "Er stonden dan lange gedekte tafels onder de bomen en meer dan eens moesten er 2000 broodjes gesmeerd en belegd worden. Van Utrecht en Amsterdam kwamen ze met de vacantiëinderfeesten in drommen en in 4 dagen tijds waren er zoo een 1500 jeugdige bezoekers geweest. En dan de boerenbruiloften! Hoeveel optochten hebben er niet aangelegd, optochten van versierde sjeesjes, bestuurd door boeren met lange pijpen in den mond die de versierde zweep lustig lieten knallen. Ontelbare malen is hier het glaasje boerenjongens geleidigd op het geluk van het jonge echtpaar."



De Gooische Boer in 1905

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Afzweemmen

Ook in de jaren 30 was er aandacht voor veiligheid in en op het water. En natuurlijk was ook het plezier om samen te zwemmen en te oefenen voor deze sportieve leden van de gymnastiekvereniging Keizer Otto een drijfveer. Deze dames behaalden hun diploma in open en uiteraard onverwarmd water. Ze waren geen 4 of 5 jaar, zoals nu vaak het geval is, maar niet minder stoer.

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



De speeltuin in 1930

Groter gebouw

In 1923 werd de Huizerweg bestraat, waardoor er meer verkeer vanuit Bussum de Amersfoortsestraatweg op ging. In de jaren dertig nam het verkeer (en dus de bedrijvigheid) zodanig toe, dat een nieuw, groter gebouw noodzakelijk was. Het werd meer naar achteren gelegd om een groter terras mogelijk te maken. In maart 1938 werd het oude gebouw gesloopt en herbouwd in de vorm van een Gooise boerderij

Churchill, die zin had in een koud biertje, liet de auto stoppen en nam met Eden plaats op het terras.

met rieten dak. De voormalige herberg ging nu hotel-restaurant heten

Oorlog

In januari 1943 bracht de kunst schilder Eppo Doeve prachtige wandschilderingen aan in het interieur. Vooral de vrolijke boerenbruiloft op een grote muur was indrukwekkend. Inmiddels diende het hotel steeds meer voor de eerste opvang van evacués. De speeltuin raakte tijdens de oorlog buiten gebruik. Na de oorlog is hij niet meer in gebruik genomen.

Hoog bezoek

Op 8 mei 1948 kreeg De Gooische Boer onverwachts twee beroemde gasten op zijn terras: de Engelse premier Winston Churchill en



De Gooische Boer in 1930



Een ansichtkaart uit de jaren vijftig

zijn minister van buitenlandse zaken Anthony Eden. Zij waren onderweg van paleis Het Loo, waar zij sinds de vorige avond bij koningin Wilhelmina te gast waren, naar Amsterdam. Het was een warme lentedag en Churchill, die zin had in een koud biertje, liet

de auto stoppen en nam met Eden plaats op het terras. De militaire politie, die voorop reed, merkte het niet meteen en verdween uit het zicht. Nadat de Britse staatslieden zich het biertje goed hadden laten smaken, stapten ze weer in en vervolgden ze hun weg. De stoelen waarop de hoge heren gezeten hadden, werden nadien elk voorzien van een plaque ter nagedachtenis aan dit unieke moment.

A1

Na een brand in 1958 werd het hotel herbouwd en op 2 juli 1959 werd het geopend. Het was nu een



De Gooische Boer in 1960

gebouw in een zakelijker stijl, zonder rieten kap. Het gebouw staat er nog steeds, naast het Shell-station aan de Huizerweg. Tussen 1964 en 1967 werd het traject van de A1 tussen Naarden en Baarn verdiept aangelegd, waardoor het doorgaande verkeer De Gooische Boer op grote afstand voorbijraasde en de Amersfoortsestraatweg veel rustiger werd. Er brak een moeilijke tijd aan voor het hotel. Er kwamen aanzienlijk minder gasten. Op 12 september 1976 viel het doek. Het pand werd overgenomen door de firma Van Kooy uit Amersfoort, die er een autoshowroom in vestigde.

Bron: Dit is een ingekorte versie van mijn artikel met dezelfde naam in het Bussums Historisch Tijdschrift van april 2021.

Eric Bor