



## DE FLORISBOOM BIJ MUIDERBERG

# De teloorgang van een levend monument

Aan de Brink van Muiderberg stond tot 1996 bij de ingang van het Echobos een zeer grote kastanjeboom, naar taxatie zo'n 150 à 175 jaar oud. De boom was misschien een natuurlijk monument, ter herinnering aan het overlijden van Floris V, na de aanslag die in 1296 op hem gepleegd was in de buurt van de Hakkelaarsbrug.

### Een boom ter nagedachtenis van Floris

In de reconstructie van de gebeurtenissen door tijdgenoot Melis Stoke, de dichter van de Rijmkroniek, vervoerde de bevolking van het dorp bij de Muiderberg de gewonde maar nog niet gestorven graaf aanvankelijk ter verzorging van zijn wonden naar hun herberg daar waar nu de rooms-katholieke kapel staat. Daar blies hij de laatste adem uit. Op oude kaarten en plattegronden van de omgeving staat sindsdien op die plek steeds een extra grote boom, naast een primitief monumentje van keistenen. Dat monumentje is in de

jaren 60 ten offer gevallen aan het verkeer, maar enkele jaren later weer opgebouwd uit dijkkeien. Men mag aannemen dat de boom van generatie op generatie liefderijk werd verzorgd en bij ouderdom en verval steeds weer door nieuwe aanplant werd vervangen.

### Een gevaar voor de openbare veiligheid

In het voorjaar van 1971 rapporteerde de gemeentearchitect van Muiden dat de grote takken van de boom, die al met dikke staaldradkabels in bedwang werden gehouden, gevaar voor de openbare veiligheid opleverden. Hij stelde voor de boom te kappen en er een dertigtal jonge bomen voor in de plaats te zetten. Een gelijkkluidend voorstel van B&W vond echter oppositie in de gemeenteraad: men wilde de oude boom (die bij deze gelegenheid ook de naam Florisboom kreeg) niet kwijt! Maar herstel en regeneratie zou duizenden guldens kosten. Gelukkig bestaat er in Nederland een stichting, die bij het grote publiek niet erg be-



■ Floris V

kend is: de Nederlandse Bomenstichting, die als doel heeft het hoeden en conserveren van oude en monumentale bomen. Toen de Stichting lucht kreeg van de mogelijke teloorgang van de Florisboom bij de Muiderberg, bood zij het gemeentebestuur aan op haar kosten de boom te laten restaureren. Als tegenprestatie zou de gemeente een jaarlijkse donatie aan de stichting doen van 50 gulden.

### Honingzwam

En zo is men in september van dat jaar de oude Florisboom te lijf gegaan. Het dode hout werd er uit gekapt, de staaldraden werden vervangen door betere en minder

### De boom werd van generatie op generatie liefderijk verzorgd

zichtbare bedrading en de aardgasleiding langs de voet van de boom werd omgelegd. De wortels kregen injecties. Veel kastanjes heeft de boom dat jaar niet gezet; zijn rust was wreed verstoord. Men verwachtte, dat het monument voor Floris V nog vele jaren zou meegaan. Maar het leven is hard. De boom was zodanig door honingzwam aangetast dat hij in 1996 toch het veld moest ruimen. Een toen geplante opvolger heeft inmiddels ook al het loetje gelegd.

### Floris V

Veel namen in Muiderberg houden de herinnering levend aan Floris V, graaf van Holland en Zeeland die in 1280 leenheer werd van het gebied waar Muiden en Muiderberg nu liggen. Het dorp heeft een Graaf Florislaan, een Florissteen en had tot voor kort een Florisboom. Voorts komt de naam Floris terug in Amaris Florisberg, een zorg- en wooncentrum voor ouderen (voorheen bejaardenhuis 'de Florisberg'). Floris V werd in 1296 in de buurt van Muiderberg 'door de edelen' vermoord. Bij de voormalige Boskapel herinnert een levensgrote kei (Florissteen) aan deze moord. Op de Googweg nabij de manege Any Dale ligt in het fietspad een rode tegel. Op

deze plek zou Floris V zijn laatste adem hebben uitgeblazen.

Bron: enkele artikelen van K. Sierksma in Tussen Vecht en Eem uit 1971 en 1988 en dorpsraadmuiderberg.nl

Nol Verhagen



■ De moord op Floris V

### UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### Kermis

Sommige evenementen en feesten bestaan al heel erg lang. Hier een beeld van vrolijkheid en plezier in Bussum circa 1900. Kermis op het Wilhelminaplantsoen. Een best grote kermis al zo te zien én drukbezocht.

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



■ De Florisboom



■ De Florissteen