

DE JONGE KONINGIN WILHELMINA WILDE DE VISSERSVLOOT LEREN KENNEN

De Vlootschouw van vissersboten op de Zuiderzee in 1900

Een markant punt op de Herengracht te Muiden is no. 33, waar je langs komt als je naar het Muiderslot gaat. Vlak daarvoor is het afvaartpunt van de boot naar Pampus. Aan het gebouw hangt een gedenkplaat ter herinnering aan het bezoek van twee koninginnen aan Muiden ter gelegenheid van de "Revue der Vissersvloot op de Zuiderzee".

3 augustus 1900

Op 3 augustus 1900 nam de 19-jarige Koningin Wilhelmina samen met haar moeder Koningin Emma de Vlootschouw op de Zuiderzee af. Die dag stond de Vechtstreek op zijn kop vanwege het hoge bezoek. Muiden en Weesp probeerden zo goed mogelijk voor de dag te komen. Huizen, hekken en lantaarnpalen waren fris geschilderd en de organisatoren liepen rond om alles te inspecteren. Vanwege het slechte weer moes-

ten 600 botters aan de vooravond van de vlootschouw schuilen in de haven van Muiden. De botters zorgden voor veel gezellige drukte in de haven en in Muiden zelf. Koningin Wilhelmina en Koningin-moeder Emma kwamen om klokslag 12 uur per trein aan in Weesp. Daar werden zij door de plaatselijke notabelen begroet in de prachtig versierde wachtkamer. Per rijtuig ging het richting Muiden. De Burgemeester van Muiden, de heer H.A. Nienhuis Ruys, complimenteerde de majesteiten en begeleidde de stoet tot in Muiden.

In Muiden

Op twee vaartuigen van de Zuiderzeepolitie had zich het bestuur van den Oranje Vriendenkring opgesteld, met ongeveer 80 schoolkinderen die de koninklijke bezoekers twee voor deze gelegenheid gemaakte liederen toezongen. Vanaf de overvolle steiger

stapten de koninklijke hoogheden met een klein gevolg in de sierlijke Koninklijke Sloep, die geroeid werd door 16 matrozen, met een luitenant ter zee op de uitkijk en een kapitein aan het roer. De sloep werd voorafgegaan door een marinevaartuig.

Achter in de sloep zat de jonge vorstin die voor deze gelegenheid een roze zomerkleed droeg, naast haar zat de koningin-moeder, zoals gewoonlijk in stemmige kleding. De koninklijke sloep werd gevolgd door twee andere sloepen. Precies tegelijk roeiden de matrozen door de haven, terwijl links en rechts van de pieren hoera's klonken en met hoeden, petten en zakdoeken werd gewuifd.

Aan boord

Zo kwamen de majesteiten onder geestdriftig gejuich van de vissers aan boord van het jacht HM Buyskes, waar onmiddellijk de standaard werd gehesen. Allereerst bezochten de vorstinnen

Het was het mooiste wat de Zuiderzee dien dag had te aanschouwen

uitgebreid een vijftal botters, omdat Wilhelmina het vissersbedrijf wilde leren kennen. De betreffende vissers kregen allen een zilveren eremedaille van Oranje Nassau.

Daarna begon de vlootschouw, een schouwspel van ruim maar liefst 1600 vaartuigen. Het waren er in de vroege ochtend nog meer geweest, maar een flink aantal had moeten afhaken omdat gezinsleden van de vissers door de ruwe zee zeeziek waren geworden. Een kanonschot klonk als sein dat de zeilen konden worden gehesen en "het was het mooiste wat de Zuiderzee dien dag had te aanschouwen". Om half vijf namen de dames weer plaats in de prach-



De gedenksteen in het pand Herengracht 33.



Gezelschap wordt aan boord gebracht (foto B. Grooten en Co; Scheepvaartmuseum).



De vlootschouw (krantenfoto Gooi en Eemlander).



De vlootschouw (aquarel van C.C. Dommelshuizen; Scheepvaartmuseum).

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden

Naerden / Naerda, Nardemū.
Zugleich von Muiden und Wesp ein große Weil gelegen. Ist das Haupt in Gooiland / so ein Theil von Holland / so seinen Nahmen von Goedela / der Abtissin des Closters Altena hat. Es ist diese Statt Naerden umbs Jahr Christi 1350. an statt des alten verbrennten und zerstörten Naerden / welches an der Suder-See gelegen gewesen / und Naerdine genant war / zu erbauen angefangen worden. Anno 1572.

Vaccinatiebewijs

Geen geel boekje of app met barcode, maar ook toen een vaccinatiebewijs (1870)

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



De gedenksteen.

tige sloep, die koers zette naar Muiden. Zij werden boven aan de steiger begroet en opnieuw toegesproken. De vorstinnen bezochten nog het Muiderslot, waarna ze per rijtuig naar Weesp terug gingen.

Feest

In Muiden ging het feest tot diep in de nacht door. Een ooggetuige vertelde: "Op de straten was het vol en de mensen zongen en dansen. Vooral de vissers uit de buurt in hunne typische klederdrachten, verhoogden het effect. Stoere klanten waren er onder zoals ze daar liepen met de handen in den zak. De vele drukte heeft onze neringdoende ingezetenen een

goede dag en vooral avond opgeleverd".

Enkele dagen na de Vlootschouw hield Muiden een inzameling voor een gedenksteen. Dat moet snel gelukt zijn, want bij een bezoek van Prins Hendrik aan Pampus in 1901 kon hij de gedenksteen, die was aangebracht in de gevel van het schoolgebouw, al bewonderen.

Ayla Blüm

Bronnen:

Villa Amuda nr. 101 juni 2013, de Maasbode: 29-07-1900 en Het nieuws van den dag van 06-08-1900