



70 JAAR GELEDEN GING DE EERSTE TV-UITZENDING DE LUCHT IN

QR-route door het oude tv-dorp Bussum

Afgelopen zaterdag 2 oktober was het zeventig jaar geleden dat in Bussum de Nederlandse televisie van start ging. Aan de Kerkstraat op de hoek van de Kapelstraat stond de eerste televisiestudio: studio Irene. Een landelijke uitzending was het eigenlijk toen nog niet: de tv-zender in Lopik bestreek maar een deel van Nederland en in 1951 waren er nog maar een paar honderd tv-toestellen in Nederland. Het Bussumse tv-verleden heeft veel sporen achtergelaten die met behulp van de Historische Kring Bussum nog te vinden zijn.

Van radio naar televisie

Vanaf de jaren twintig was Nederland geleidelijk gewend geraakt aan het medium radio. Er waren radioverenigingen opgericht en in elk Nederlands huishouden was wel een radiotoestel aanwezig. Toen de televisie zich begin jaren vijftig aandeede, was er nogal wat scepsis over dat nieuwe medium. Toch gaf de Nederlandse overheid toestemming om er mee te experimenteren. In sommige andere landen waren er al televisie-uitzendingen, maar in Nederland moest het nog helemaal beginnen. De grote man achter de ontwikkeling van de tv in Nederland was Eric de Vries. Hij was



De Irenestudio (foto: archief Gooise Meren en Huizen).



een echte pionier, die voor de Tweede Wereldoorlog al met televisie in de weer was geweest. Hij hield zich niet alleen met de techniek bezig, maar ook met het maken van tv-

Om meteen te beginnen kan de QR-code in dit artikel worden gescand.



UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Werelddierendag

Werelddierendag is in Nederland op 4 oktober 1930 ingesteld. Op bijgaande foto uit 1920 zien we mevrouw Paine Stricker op de Bredelaan 13 in Bussum. Zij bezat de hondenkennel Good Luck. De honden op de foto zullen de extra aandacht en lekkers van 4 oktober dus nog niet hebben gekregen.

FOTO EN TEKST: GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN EN HUIZEN

programma's. De Vries was een belangrijke leermeester, eigenlijk de vader van de tv in Nederland. In de beginjaren moest er door de tv-medewerkers veel worden geïmproviseerd.

De eerste stapjes

Na experimenten bij Philips in Eindhoven was het eindelijk zover: in Bussum werd de eerste tv-studio ingericht. Die plaats was eigenlijk toevallig. Hilversum had meer voor de hand gelegen, omdat daar de

radiostudio's waren. Bussum werd uitgekozen omdat er een geschikt gebouw was gevonden, een voormalige kerk die ook nog andere bestemmingen had gehad. Die werd verbouwd en ingericht als studio. De kerktoeren werd verhoogd om vandaaruit het tv-sigitaal met een straalzender naar Lopik over te kunnen brengen. Op 2 oktober 1951 was de eerste officiële uitzending vanuit studio Irene een feit. De officiële opening werd gedaan door de toenmalige staatssecretaris Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Omroepbonzen keken naar de eerste uitzending in hotel-café De Rozenboom, tweehonderd meter bij de studio vandaan.

Televisieroute

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de pionierstijd van de Nederlandse televisie heeft de

Historische Kring Bussum een fiets/wandelroute uitgestippeld. Die kan worden gevonden op de website van de Kring: www.historishekringbussum.nl Op basis van deze avontuurlijke tocht is ook een QR-route gemaakt. Op alle locaties die kunnen worden bezocht zijn QR-codes te vinden die met een smartphone zijn te scannen. Dan is informatie over dat routepunt te lezen. Om meteen te beginnen kan de QR-code in dit artikel worden gescand. De wandel/fietsroute begint op de plek waar alles is begonnen: studio Irene op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat. Op een muur van het grote gebouw dat er nu staat is een plaquette te vinden ter herdenking van deze allereerste studio, die helaas in 1992 is gesloopt.

Jan Schippers

