

Uit de Bussumse Historie

Het Diaconessenhuis te... Bussum (deel 2 van drieluik)

Voordat op 12 oktober 1940 het gloednieuwe, moderne Diaconessenhuis in Naarden werd geopend, was er sinds juni 1930 al een klein hospitaaltje van de Stichting Diaconessen-Arbeid aan de Graaf Wichmanlaan 34 in Bussum. Dit protestantse ziekenhuis was gevestigd in 'villa 't Hoog' en had een capaciteit van 14 bedden. De toegang zat aan de rechterzijkant (zie rechterfoto).

De verpleegsters woonden vlakbij in het zusterhuis 'villa Maria' aan de Lindelaan 9.

In het maatschappelijk leven was er in die tijd een grote scheiding tussen katholieken en protestanten. Prominente protestanten vonden het onbestaanbaar dat in



Het zusterhuis, Lindelaan 9 in 1935 met zusters op het balkon en in de deuropening (coll. HKB)

Gooi-Noord (Huizen, Bussum en Naarden) waar 35.000 protestan-

ten woonden, wel een katholiek, maar geen protestants ziekenhuis was. Juist in tijden van ziekte en moeilijke levensomstandigheden wilde men in een eigen sfeer verpleegd worden door zusters die geestverwanten zijn.

Het hospitaaltje in Bussum was echter maar tijdelijk. In 1934 kocht men een stuk grond in Naarden bij de Amersfoortsestraatweg, toen een belangrijke verkeersader en gemakkelijk te bereiken vanuit Huizen, Bussum en Naarden. Door giften en obligatieleningen zamelde men geld in om een ziekenhuis te kunnen bouwen. In 1939 begon de bouw op een ruim terrein



Het ziekenhuis van de stichting Diaconessen-Arbeid, Graaf Wichmanlaan 34 te Bussum in de jaren '30 met links het voormalig koetshuis (foto Beeld van Bussum).

waar ook een royale tuin kon worden aangelegd. Toen het gebouw klaar was, bleek er echter nog geen inboedel te zijn en gezien de oorlogsdreiging moest de inventaris snel besteld worden. Dat lukte.

Aan de leerling-verpleegsters werd gevraagd of ze via voorproef- en proefzuster diaconessen wilden worden. Een diaconesse is een verpleegster, die belooft God en mensen te dienen via ziekenzorg. Zij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk werk en maakt deel uit van een gemeenschap. Diaconessen werden na hun keuze in een bijzondere kerkdienst ingeze-

gend. Het ziekenhuisje van toen is nu woonvilla met de naam 'Oud Delta'. 'Villa Maria' is gesloopt en het Diaconessenhuis in Naarden is inmiddels ook verdwenen.

KLAAS OOSTEROM
BRON: ZORGZAAM DOOR DE JAREN.
JOOST HEESSELS EN ROBERT SCHOONDERGANG. UITGAVE
ZIEKENHUIS GOOI NOORD. 1990.



Het Diaconessenhuis te Naarden in de jaren 50.

**Historische Kring
Bussum**
Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68